



32e jaargang, nr. 2
februari 2012

PAROCHIEKLANKEN

MEDEDELINGENBLAD PAROCHIE O. L. VROUW TENHEMELOPNEMING REUSEL
Tel. (0497) 64 13 60 E-mail: kerkreusel@hetnet.nl. Rabobank nr 1434 019 63

Hart hebben voor elkaar

Iemand tot leven wekken...

't Blijft steeds een ingrijpende ervaring.

't Kan je overkomen als je - na een hartstilstand - door reanimatie iemands' hart weer aan het kloppen krijgt, maar ook als je 't leven van iemand, die geestelijk volkomen stuk zit, beetje bij beetje weer op de rails krijgt.

't Kan je overkomen als je heel attent bent in het tussenmenselijk verkeer: 'n knipoo, 'n luisterend oor, 'n bemoedigend woord, 'n kleine attentie: ze zijn vaak net genoeg om 'n leven boven de grauwe middelmaat uit te tillen. 't Zijn de sprekende tekenen en gebaren van mensen, die "hart" hebben voor elkaar. Zonder "hart" geen leven, dat ervaren we ook in onze samenleving. Als mensen geen hart hebben voor elkaar verliest ons leven alle kleur en wordt het grauw en kil. Waar mensen geen hart hebben voor elkaar verwordt het leven tot een lijdensweg voor velen met haatgevoelens en economische belangen.

Wat er kan gebeuren als 't hart uit de samenleving is: je ziet de platgebrande velden in door burgeroorlogen geteisterde gebieden in Afrika. Mensen sterven van honger in gebieden, die voorheen de graanschuren van Afrika waren. Zie je de beelden nog voor je van de in brand gestoken huizen, kerken en moskeeën.

Zie de hartverscheurende beelden voor je van brandende veestapels, die op grote schaal "geruimd" werden in ons land. In en in trieste beelden, en dat alleen maar om onze economische belangen niet te schaden. Wanneer haatgevoelens en economische belangen overheersen is het leed niet te overzien. Als het hart uit de samenleving is: we ervaren van heel dichtbij de onveiligheid op straat door de nog steeds toenemende vormen van zinloos geweld.



Laat je eigen hart eens spreken: 'n mens voor wie je geen hart hebt, kun je die nog wel van harte vergeven?
Reik je die spontaan je helpende hand als 't nodig is? Of voel je hoe hoog drempels kunnen zijn in het tussenmenselijk verkeer?

Jezus

'n Mens ontmoeten, die 't hart in mensen sneller kan doen kloppen: 't Is een zegen en een weldaad. We vinden Hem in de persoon van Jezus van Nazareth. Mensen die als dode vogeltjes langs de kant zaten, afgeschreven, weggepest, bij niemand in tel, zien we na één ontmoeting met Jezus weer helemaal opbloeien. "Mijn hart klopt voor jullie", horen we Hem zeggen. "Voor Mij ben jij als mens de moeite waard". En in het lichaam, dat even tevoren nog grauw en kleurloos was, begint 't bloed weer door de aderen te stromen. Mensen komen tot leven als ze "hart" hebben voor elkaar. 'n God, die hart heeft voor de mens... vanuit die gedachte kon Jezus de weg naar Calvarië gaan.



Zijn manier van leven was 'n doorn in het oog van de machthebbers. Hij werkte te zeer op hun en ook op ons geweten. Op die tocht naar Calvarië heeft Jezus al onze schuld op zich genomen. In het holst van de nacht werd Hij zo'n gemakkelijke prooi voor de machthebbers wier hart versteend was bij gebrek aan "zuurstof".

Nooit heeft de dood het laatste woord.

Liefde is sterker dan haat... Nooit heeft de dood het laatste woord... Vanuit die gedachte kon Jezus tot zijn Vader bidden voor zijn moordenaars: "Vader, vergeef 't hen, want ze weten niet wat ze doen". Jezus kon en wilde niet bezwijken onder de last van het kruis. Hij wilde de beker van het lijden helemaal leegdrinken. Biddend in dat nachtelijk uur in de hof van Getsemane had Hij dat zekere gevoel gekregen: "God zou Hem niet loslaten, zelfs niet in de dood".

Door zijn manier van leven had Hij mensen zoveel zuurstof, zoveel voedsel aangereikt, dat ze konden leven vanuit zijn liefde.

Dat voedsel heeft hij ons nagelaten. Zijn eigen Lichaam en Bloed biedt hij ons aan in de vorm van brood en wijn. Telkens als we samenkomen voor de viering van de Eucharistie is Christus daadwerkelijk in ons midden om ons nieuw leven in te blazen. En op Paasmorgen zien we 't graf open gaan. Zoveel goedheid en liefde kun je niet vasthouden in een graf. Dat moet ook ons hart sneller doen kloppen. Gods' liefde voor de mens is zo sterk, dat Hij de mens tot leven wekt. Waar wij de dood onder ogen zien, roept Hij de mens tot leven. Dat is wat je noemt: "Hart hebben voor elkaar". Daadwerkelijk meeleven vanuit 'n oprecht hart, je kunnen inleven in hun gevoelens, solidair zijn, 't zijn kleine tekenen van meeleven, die o zo belangrijk zijn!!!

Pastoor van Roosmalen

Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur (pastorie tel.: 641360)

1. Wanneer parochianen graag de **H. Communie** willen ontvangen op de **1^e Vrijdag van de maand** dan kan men naar de pastorie bellen en met de pastoor daarover een afspraak maken.(tel.: 641360)
2. Voor **misintenties** en andere vragen kunt u de pastorie altijd bezoeken op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand aanwezig. De pastoor kunt u altijd bellen voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.
3. Voor het **Sacrament van de Ziekenzalving** kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk uur van de dag.
4. Voor een **ziekenbezoek** kunt u altijd bellen met de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te komen.(tel.: 64 13 60)
Dat geldt ook voor Mariahof, Verpleeghuis de Floriaan, Bejaardencentrum Kempenland en de ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.

Renovatie pastorie

Vanaf **maandag 13 februari** kon u weer terecht op de pastorie voor alle afspraken en misintenties. Op Kerkstraat 1 waar wij u weer gastvrij zullen ontvangen en dat op maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag van 10.00 - 12.00 uur door onze Carina van Dooren - Janssen. U bent van harte welkom !

Aansluitend op de werkzaamheden in de pastorie hebben wij als parochiebestuur er voor gekozen om de sacristie en de bijsacristie ook onder handen te nemen. En dan zie je dat een nieuwe verflaag vaak al wonderen doet.

Vervolgens de werkzaamheden aan het dak van de pastorie.

Nieuwe leien voorkomen verdere lekkages voor de toekomst.

Als laatste zal de binnentuin van de pastorie opnieuw worden ingericht. Wij hopen zo vóór de Pasen alles op orde te hebben.

Alles kant en klaar voor **de nieuwe parochie** Reusel, Lage Mierde, Hooge Mierde, Hulsel, Netersel en Bladel. Jawel u ziet het goed ! De nieuwe parochie wordt nog groter als eerder werd gedacht. In de loop van 2012 hopen wij de voorbereidingen te kunnen gaan treffen.

H. Vormsel 2012

De voorbereiding op het H. Vormsel van 35 vormelingen vordert gestaag.

Op 30 maart 2012 om 19.00 uur komt Mgr.Mutsaerts naar Reusel om het Sacrament van het H. Vormsel toe te dienen.

Verkoop woning Groeneweg 11

Als parochiebestuur hebben wij gemeend de woning Groeneweg 11 te koop aan te bieden. Het Bisdom heeft ook ingestemd met de voorgenomen verkoop.

Het is financieel belangrijk dat deze woning een andere eigenaar krijgt, waardoor de parochie niet langer de lasten heeft te dragen. Wij verwachten, dat binnen niet al te lange tijd wij hierin zullen slagen.

Vastenactie

Het motto van de Vastenactie is: “Even iets minder. Voor een ander.”

Die ander is dit jaar te vinden in de Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. De stad groeit explosief, maar veel inwoners moeten leven van minder dan 1 dollar per dag. Midden in deze stad bevindt zich het huis van de congregatie Daughters of Charity. Zuster Brenda werkt daar al 33 jaar. Begonnen als verpleegster zijn haar werkzaamheden meer opgeschoven naar ontwikkelingswerk.

“Een van de initiatieven is een project in de arme wijken van de stad”, vertelt ze. “We helpen hen in hun eigen inkomen en basisbehoeften te voorzien. Dat doen we op twee manieren. We helpen vrouwen en jongeren met een lening, zodat ze een eigen bedrijf kunnen opzetten. En we investeren in onderwijs voor kinderen en jongeren.”

Iedere week komen we met de mensen bij elkaar en die leggen dan spaargeld in. Dit spaargeld wordt geleend aan mensen die een goed plan hebben dat goedgekeurd moet worden door het bestuur.

Waarom werkt het zo goed?

Dat komt omdat we geen eigen projecten opzetten maar we ondersteunen bestaande projecten en groepen in de wijk. De bedoeling is dat mensen in drie jaar tijd zelfstandig verder kunnen. Wij richten ons dan op een andere wijk.

Wilt u het vastenproject in Ethiopië ook ondersteunen. Geef dan in de Vastentijd. Gedurende heel die tijd staan er bussen achter in de kerk.

U kunt uw gift ook overmaken op giro 5850

Bedankt namens MOV Reusel.
(Missie Ontwikkeling Vrede)



Zin in zingen?

Wist u, dat u bij ons Reuselse kerkkoor, de Reuselse Koorschool, héél welkom bent? Heeft u niet zoveel tijd om regelmatig aanwezig te zijn om Eucharistievieringen in de kerk op te luisteren? U kunt ook “part-time” koorlid worden, dan kunt u kiezen, wanneer u wel of niet mee wilt doen. Zo is het ook mogelijk om 2x per maand deel te nemen aan de Eucharistieviering op zondag, wanneer het dames- en herenkoor gezamenlijk zingt. Of, en dit geldt speciaal voor de heren, om lid te worden van onze Gregoriaanse groep, de Gregoriaanse Schola. Deze groep zingt 1x per maand (op de 3^e zondag) in de kerk. Onze repetitieavonden vinden plaats elke woensdagavond van 20.00uur – 22.00uur in de kerk. De Gregoriaanse Schola repeteert, ook op woensdag, 2x per maand van 19.15 – 21.00uur. Hebben wij u nieuwsgierig gemaakt? Kom dan eens een keer luisteren of meedoen in de kerk op woensdagavond, of neem contact op met:



Loes Martens-Deneef, secr., Lokbossen 63, Tel.: (0497) 64 16 36

Thuiskerk: voor ieder die via de televisie mee wil vieren



Thuiskerk is een maandelijkse uitgave van RKK en bevat de liturgie van alle op zondagochtend uitgezonden eucharistievieringen van de desbetreffende maand, de onverkorte homilie van de maand ervoor, de inleidingen op de Geloofsgesprekken voorafgaand aan de vieringen, de thema-aanduiding van de viering alsmede een overzicht van de RKK-programma's. Thuiskerk verschijnt 12 x per jaar. Een jaarabonnement bedraagt € 30,-. Stuur voor een abonnement een brief naar: Redactie Thuiskerk (o.v.v. abonnement) Postbus 23000, 1202 EA Hilversum of mail naar: rkkpastoraat@rkk.nl. Voor meer informatie: www.katholiekederland.nl/mediapastoraat

Parochiekroniek

Dopen

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. Wij wensen hen een gelukkige en gelovige toekomst toe, samen met hun kind(eren).

12-2 Elin d.v. Mark van Velsen en Gerdine van Velsen-Damen



Overlijden

Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden van:

07-1 Peer van Limpt 74 jr

15-1 Wim van den Borne 87 jr

18-1 Wim Bleijs 79 jr

01-2 Piet Huijbregts 93 jr

03-2 Jo van der Zanden – Hollebekkers 88 jr

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op een weerzien in het Hemels Rijk.



Misintenties

Misintenties kunnen op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 's morgens tussen 10.00 uur en 12.00 uur worden opgegeven op de pastorie. Wilt u zeker zijn van publicatie van uw intentie in de lokale kranten, dan dient u deze misintenties tenminste 14 dagen van tevoren op te geven.

Maart Sint Jozef maand

De maand maart is al eeuwenlang aan St. Jozef toegewijd. Reeds in de negende eeuw werd in West-Europa het feest van St. Jozef op 19 maart gevierd. Sint Jozef bekleedt een bijzondere rol als patroonheilige van de arbeiders, maar tevens van opvoeders, wezen en reizigers. Een beeld van St. Jozef en het kindje Jezus bevindt zich rechts bij het binnenkomen van de kerk.



Overzicht vieringen

Maandag t/m zaterdag 19.00 uur gelezen H. Mis

Zondag 09.30 en 11.00 uur Eucharistieviering

- Za. 3 mrt. 19.00 u. 2^e Zondag van de Veertigdagentijd
Voorstelling van de communicanten m.m.v.
het koor van de communicanten
- Zo. 4 mrt. 09.30 u. 2^e Zondag van de Veertigdagentijd
11.00 u. 2^e Zondag van de Veertigdagentijd
- Za. 10 mrt. 19.00 u. 3^e Zondag van de Veertigdagentijd
- Zo. 11 mrt. 09.30 u. 3^e Zondag van de Veertigdagentijd m.m.v.
het Kerkkoor
11.00 u. 3^e Zondag van de Veertigdagentijd
- Za. 17 mrt. 19.00 u. 4^e Zondag van de Veertigdagentijd
- Zo. 18 mrt. 09.30 u. 4^e Zondag van de Veertigdagentijd m.m.v.
de Gregoriaanse Schola
11.00 u. 4^e Zondag van de Veertigdagentijd
- Za. 24 mrt. 19.00 u. 5^e Zondag van de Veertigdagentijd
- Zo. 25 mrt. 09.30 u. 5^e Zondag van de Veertigdagentijd m.m.v.
het Kerkkoor
11.00 u. 5^e Zondag van de Veertigdagentijd
- Vr. 30 mrt. 19.00 u. Eucharistieviering.
Toediening van het H. Vormsel
door Mgr.Mutsaerts aan
35 kinderen
m.m.v. Klein Accoord
uit Lage Mierde
- Za.31 mrt. 19.00 u. Palmzondagviering
- Zo. 1 apr. 09.30 u. Palmzondag m.m.v.
Het Kerkkoor
11.00 u. Palmzondag



Nieuwe kopij inleveren vóór 12 maart 2012 op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl
