



31e jaargang, nr. 12  
december 2011

# PAROCHIEKLANKEN

---

MEDEDELINGENBLAD PAROCHIE O. L. VROUW TENHEMELOPNEMING REUSEL  
Tel. (0497) 64 13 60 E-mail: kerkreusel@hetnet.nl. Rabobank nr 14 34 019 63

---

## Kerstmis

Het was knap vroeg, toen de telefoon ging.  
Een beetje slaperig pakte ik de telefoon .....

"Met Gabriel ! "

"Met wie?" "De engel Gabriel".

Ik denk: droom ik nou of wat heb ik nou ?

"God wil u iets zeggen". "Mij ... goed laat maar komen".

Toen kwam Vader God zelf aan de lijn en vertelde me dat Hij Zijn Zoon naar Reusel gestuurd had en of ik in de gelegenheid was Hem te ontmoeten. Ik mocht rustig een paar mensen meenemen. `Waar word ik dan verwacht?" "Ergens, achter op de Postelsedijk, in een vervallen schuurtje".

"Ik ben niet gek" ! Ik dacht meteen aan Kerstmis ergens achteraf in een vervallen schuurtje. Maar ja, wie neem je daar mee naar toe? Minstens een paar jongelui, dacht ik, dat kan nooit geen kwaad.

De eerste, die ik belde, was Kees: "Kees, jongen, dit is er gebeurd, ga je mee?" "Ge denkt toch niet ik gek ben. Ik ga nooit naar de kerk, ook niet met Kerstmis. Leuk dat je aan mij gedacht hebt, maar mij niet gezien. Maar als ge een keer een borreltje met mij wilt drinken: altijd welkom".

De tweede, die ik belde zei meteen "Nee". "Ik heb het wel gehad met God. Ik heb teveel meegemaakt. Bij mij hoeft je voorlopig niet over geloof te praten". Nummer drie: "Jezus komt op de Postelsedijk? Dat ie maar naar Afghanistan gaat of naar Pakistan. Daar hebben ze hem harder nodig dan wij hier". En ook die ging niet mee.

Bij nummer vier was het eindelijk raak. "Ik kom wel niet vaak in de kerk, maar met Kerstmis: jawel, dat hoort er bij". Uiteindelijk togen we met 8 mannen en vrouwen naar de Postelsedijk. Boven het oude schuurtje, waar God het over had, flonkerde een ster. Wij naar binnen. Niks geen baby ... Er zat een volwassen man.



Hij stelde zich voor als Jezus van Nazareth en als teken van echtheid liet Hij ons de wonden zien in zijn handen, voeten en in zijn zijde.

"Jullie hadden een baby verwacht?", vroeg Hij. "Ja, eigenlijk wel". "Ga zitten", zei Hij en wij schoven aan op een appelkist. Het was even stil, we keken elkaar aan. Niemand van ons durfde zijn mond open te doen. Toen begon Jezus zelf maar. Of we zijn geboorteverhaal kenden en of we er door geraakt werden. "Ja, ja, dat verhaal horen we ieder jaar in de kerk. Mooi verhaal, waar we graag naar luisteren. Zo' n lief klein kindje, dat je heel ontwapenend aankijkt, dat spreekt je aan, ook als je jong bent. Stom, dat Maria niet in de herberg mocht bevallen. Net of je nergens welkom was". "Maar wat raakt je nou in dat verhaal?" "Wat bedoel je daarmee?" "Of dat verhaal iets in je leven verandert?" We keken elkaar stilzwijgend aan. En we dachten allemaal hetzelfde: Goede vraag.

Toen keek Hij mij aan ..... "Weet je nog uit je jeugdijaren, dat er bij jullie thuis ooit een herder in de kerststal gesneuveld is". "Dat weet ik me nog goed te herinneren. Ons vader zou een stal maken en ome Hannes zou voor de beeldengroep zorgen. Die ene herder had inderdaad binnen een half uur zijn nek gebroken. Zonne kop was er compleet af. Ik hoor mijn vader nog zeggen: "Wat moet ome Hannes hier wel niet van zeggen". En ons moeder zei: "Doe er maar een bietje velpon tussen. Onze Lieve Heer houdt het meest van gehandicapte mensen". En sindsdien heeft die herder bij ons thuis altijd een VIP-behandeling gekregen. Hij leeft nog".

"Dat simpele voorvalletje", zei Jezus", maakt al iets duidelijk van wat God wil. Hij wil dat alle mensen, die voor hun zorg van anderen afhankelijk zijn, een VIP-behandeling krijgen. Jullie weten net zo goed als ik, dat er ook in onze parochie mensen wonen, die zich eenzaam voelen of alleen, mensen die het moeilijk hebben, omdat het hen tegenzit: op het werk, thuis, of in hun relatie. Je kent mensen, die ongeneeslijk ziek zijn. Je kent het verdriet van ouders, die nog steeds treuren om het verlies van hun zoon of dochter. Kinderen die hun vader of moeder missen en de man of vrouw, die alleen verder moet. Heel vaak wijzen jullie dan naar God, alsof Hij de grote boosdoener is. God wil een VIP-behandeling voor alle mensen, die het moeilijk hebben. En daar heeft Hij jullie voor nodig. God wil dat jullie zalige mensen worden voor elkaar, wie ze ook zijn en hoe ze ook zijn. God houdt van alle mensen en voor Hem zijn alle mensen gelijk en Hij wil dat in en door jullie duidelijk maken.

Kinderen moeten iedere dag ervaren, dat ze uit liefde geboren zijn ... mensen moeten elkaar aanspreken op het goede, dat ze in zich hebben en wat er ook gebeurt: iedere mens heeft recht op een menswaardige behandeling. En daar mankeert nog het een en ander aan, niet alleen in onze mooie stad, maar vooral wereldwijd. Ik had het over "geraakt" worden. Geraakt wordt je als je God de kans geeft in je leven binnen te komen ... je door Hem laat leiden. Ik moet er eerlijk bij vertellen: als je met Hem in zee gaat, laat Hij je nooit meer los.

Hij vraagt soms veel van je, maar je hoeft het nooit alleen te doen. Pastoor, zeg het tegen alle mensen: dat God ze allemaal nodig heeft om aan de wereld zijn ware gezicht te kunnen laten zien".

En Jezus nodigde ons uit om te investeren in onszelf. "Wat bedoel je daarmee?", vroegen wij. "Jij mag best nog wat meer tijd besteden aan bidden", zei Hij tegen mij, "en jullie mogen best wel wat vaker de kerk binnenlopen, want een moment van rust en bezinning heeft iedere mens nodig ... en in die stilte kun je God ontmoeten".

En opnieuw liet Hij ons de wonden zien in zijn handen, voeten en zijde. "Je krijgt het niet cadeau", zei Hij. "Op jullie schouders rust de zware taak om de kernboodschap van ons geloof handen en voeten te geven: Liefde is sterker dan haat en nooit meer heeft de dood het laatste woord, maar het leven. Mensen die pijn durven lijden aan en voor elkaar, die houden echt van elkaar".

Op het einde van ons indringende gesprek benadrukte Jezus nog eens hoe belangrijk ons samenkomen in de kerk kan zijn om met elkaar de Eucharistie te vieren:

"Ik geef Mijzelf in brood en wijn als voedsel aan jullie ... voedsel, dat je nodig hebt om zalige mensen te zijn. En zalig ben je als je het licht doorgeeft aan elkaar ... als je je nergens te groot voor voelt ... als je je klein kunt maken als een kind.



Zalige mensen: dat zijn mensen naar Gods hart".

En toen was Jezus ineens niet meer tussen ons !!!

Ik wens eenieder een Zalig Kerstfeest !

Pastoor van Roosmalen

## Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur

(pastorie tel. nr. : 641360)

\*\*\*\*\*

1. Biechtgelegenheid vóór het Hoogfeest van Kerstmis nà afloop van de eucharistie- en Boeteviering van 19 december in de doopkapel of nà telefonische afspraak met de pastoor op een ander tijdstip.
2. Voor misintenties en andere vragen kunt u de pastorie altijd bezoeken op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand aanwezig. De pastoor kunt u altijd bellen voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.
3. Voor het Sacrament van de Ziekenzalving kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk uur van de dag.
4. Voor een ziekenbezoek kunt u altijd bellen met de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te komen (tel.: 641360). Dat geldt ook voor Mariahof, Verpleeghuis Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.
5. De extra collecte in het weekend in het mandje. In het jaar 2011 hebben we nog één weekend met een extra collecte, namelijk: 17 en 18 december: Adventsactie van de Bisschoppen ten bate van Derde Wereldlanden.



### Renovatie pastorie

Vanaf maandag 10 oktober tot januari 2012 zal er veel werk worden verzet in de pastorie. De afgelopen 40 jaar is er nauwelijks groot onderhoud gepleegd aan deze pastorie. Daarom is deze renovatie ingrijpend, maar bitter noodzakelijk. Denkend aan vervanging van de leien, isolatie, elektriciteit en verwarming. Praktischer indeling en gebruik van diverse ruimtes. Een grondige schilderbeurt en aanschaf van meubilair om het parochiecentrum wat beter te kunnen gebruiken. Hiermede bouwen we ook voor de toekomst van onze parochie en ook de grote parochie Hooge Mierde – Lage Mierde – Hulsel en Reusel..

## 1<sup>e</sup> H. Communie 2012 – H. Vormsel 2012

\*\*\*\*\*

De afgelopen weken hebben zich opgegeven voor een goede voorbereiding :

35 Vormelingen en 51 Communicanten

We zijn dankbaar voor deze ouders, welke bereid waren hun kinderen hierbij te steunen.

Op 30 maart 2012 komt Mgr.Mutsaerts naar Reusel voor het H.Vormsel.

Op 15 april (De Klimop),

22 april (De Leilinde) en op

13 mei 2012 (Mariaschool)

zullen deze 51 kinderen voor

de eerste maal de

H. Communie mogen ontvangen.



## Kerkbalans 2012: 'Wat is de kerk jou waard' !



Onder bovenstaand motto houden we in 2012 de actie Kerkbalans.

Met Kerkbalans wordt u een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het parochiewerk.

Deze bijdrage zal worden gebruikt voor het pastorale werk, zoals de zorg voor mensen in nood, de steun bij ziekte en overlijden, het vieren van vreugdevolle momenten bij geboorte en huwelijk en, behalve de hierbij behorende bijzondere vieringen, natuurlijk ook de gewone vieringen door het jaar. Daarnaast is uw bijdrage nodig voor het onderhoud en de restauratie van het kerkgebouw, het kerkhof en de pastorie.

Met een minimumbijdrage van **€ 6,00per maand** helpt u mee ons werk voort te zetten. Uiteraard is elk bedrag en zeker een hoger bedrag van harte welkom!

In deze maand december ontvangt u reeds een enveloppe over kerkbalans 2012 !!

## Kerstmis 2011, *De Kerstboom vertelt*

“Al eeuwenlang mag ik in donkere dagen bij jullie, mensen, in de kamer staan, en deel uitmaken van het familiefeest. Ik ben dan zelfs het middelpunt! Dat vind ik wel een hele grote eer. Jullie maken mij elk jaar zo mooi, zoals het hoort. Overladen mij met glans en glitter, en cadeautjes aan mijn voet. Jullie zitten samen om mij heen, eten feestelijk en vertellen elkaar verhalen. En ik sta daar dan zo stilletjes te glinsteren. En ... vertel dan *mijn* verhaal. Ja, ik spreek, alleen zonder woorden. Luister maar eens goed. Dat ik een boom ben lijkt zo niets bijzonders, daar zijn we aan gewend. Maar staan jullie er weleens bij stil dat een boom je blijdschap, troost, bescherming brengt? Mijn groene kleur is van het leven. Als den blijf ik - net als mijn broertje spar - in de doodse koude van de winter eeuwig groen, dus levend. Mijn vorm begint heel breed beneden, op de aarde, waar het voor 't Kindeken allemaal begon, en loopt smal toe naar boven in een punt. Daarmee wijs ik reikhalzend op mijn oorsprong en bestemming. Mijn stam is dan wel afgehakt, maar staat - niet zonder reden op een kruis - toch recht en fier omhoog: uit dood breng ik het leven voort, stam-vader van talloze takken.

Wat fijn dat ik jullie aandacht even had, daar wil ik vriendelijk voor danken: en voortaan spreek ik elk jaar weer over wie ik ben, de levensboom: een teken van de opgestane Jezus Christus; Zijn licht is het leven brengend Woord; mijn takken degenen die leven van Hem ontvingen; en de vruchten: Zijn werk, dat Hij door hen kan doen. De Koning der koningen, Wiens geboorte wordt gevierd met Kerstmis - en met Wie het even slecht leek af te lopen - overwon met Pasen voor altijd de dood. Opdat die in Hem geloven, ook niet verderven, maar eeuwig leven.

Ik wens jullie van ganser harte een luisterrijk kerstfeest.”



Getekend, uw kerstboom

## Jubilarissen Kerkkoor

Tijdens het Caeciliafeest van de Reuselse Koorschool, op zaterdag 19 november, hebben 3 leden van het kerkkoor een onderscheiding van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging ontvangen.

Marianne Maas-Wouters kreeg door pastoor v. Roosmalen de gouden medaille opgespeld omdat zij 40 jaar lid is van het Reuselse kerkkoor.

De dames Lies Daniels-Michiels en Lenie Janssen-v.d. Heijden kregen de zilveren medaille omdat zij 25 jaar lid zijn van een kerkkoor.

De pastoor bedankte de dames voor hun inzet en overhandigde hen tevens de bijbehorende oorkonde en draagspeld. Daarna werden zij ook nog in de bloemetjes gezet.

Verder sprak de pastoor zijn waardering uit voor de dirigenten Margriet de Kort-Wouters en Ben Lamers, die beiden 12,5 jaar in dienst zijn van het parochiebestuur. Zij werden verrast met een cadeaubon en een boeket bloemen.



## Adventsactie 17 – 18 december 2011

De Adventsactie is een jaarlijkse actie van de katholieke kerk in Nederland om aandacht en financiële steun voor het kerkelijk ontwikkelingswerk in de tijd voor Kerstmis. Voorheen werd de Adventsactie uitbesteed aan Solidaridad. Dit jaar wordt de bisschoppelijke adventsactie voor de tweede keer georganiseerd door de Bisschoppelijke Adventsactie.

Onder het motto 'Groot denken, klein doen' wordt steun gevraagd voor diverse kleine kerkelijke projecten zoals de opvang van wees- en straatkinderen in de Filippijnen, een waterproject in Kenia, een tehuis voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten in Ecuador of het ondersteunen van kleinschalig ondernemerschap van makers van tassen van jute. Dit laatste project is uitgelicht in de Missionaire Agenda.

Een uitgebreid overzicht met meer informatie over de verschillende projecten is te vinden op [www.adventsactie.org](http://www.adventsactie.org)

Bisschoppelijke adventsactie: Bezuidenhoutseweg 95D te Den Haag. Postadres: postbus 95408, 2509 CK 's Gravenhage.  
email: [info@adventsactie.org](mailto:info@adventsactie.org)  
telefonisch: 0615012172

## Kerststallenroute 2011



De Kerststallenroute van Reusel is al heel wat jaren een begrip in de Kempen en ver daarbuiten. Vele belangstellenden komen van heinde en verre naar ons dorp om te voet, met de fiets of met de auto de route af te leggen, zelfs uit het noorden van het land. De kerststallenroute (in 1995 voor het

eerst met zes kerststallen als onderdeel van de vele evenementen bij gelegenheid van de viering van "100 jaar kerk") is uitgegroeid tot een van de hoogtepunten wat betreft evenementen in Reusel. Er zijn op diverse locaties over heel het dorp verspreid maar liefst 14 kerststallen te bezichtigen.



Daarnaast is er de kerststal in de kerk.

De meeste buurtverenigingen houden elk jaar een officiële opening van hun kerststal, ieder op hun eigen manier en op een verschillend tijdstip.

Een kerststallenroute van een dergelijke omvang in één dorp is uniek voor Nederland. Men kan de kerststal in onze parochiekerk bezichtigen van 25 december 2011 tot en met 1 januari 2012. Een boekje met grote plattegrond is dan verkrijgbaar in de kerk voor 50 eurocent.

## **Verkorte begroting 2012** (vastgesteld 21-11-2011)

### **Uitgaven**

Personeelskosten (incl. sociale lasten)	€ 66.182,00
Kosten onroerend goed kerk, pastorie	€ 37.900,00
Reservering toekomstig onderhoud	€ 47.500,00
Ov.onr.goed (begraafpl./terreinen	€ 9.935,00
Begraafpl. Reservering onderhoud	€ 10.100,00
Beleggingen (woning) incl. onderhoudsfonds	€ 3.500,00
Rente fondaties en kosten betalingsverkeer	€ 560,00
Kosten eredienst (kaarsen/boekjes/koren/...)	€ 14.700,00
Kosten pastoraal (par.blad, werkgroepen)	€ 9.700,00
Verplichte bijdragen Bisdom	€ 19.800,00
Af te dragen collecten voor derden	€ 5.000,00
Beheers- en bestuurskosten	€ 10.013,00
Incidentele lasten	€ 2.160,00
Voordelig saldo	€ 301,00
<b>Totaal:</b>	<b>€ 237.351,00</b>

### **Inkomsten**

Kerkbijdragen parochianen	€ 90.000,00
Stipendia misintenties, huwelijken, uitvaarten,...	€ 31.500,00
Collecten, offerkaarsen, giften	€ 31.100,00
Extra collecten voor derden	€ 5.000,00
Opbrengst uit bezittingen (kerk)	€ 22.300,00
Idem begraafplaats, terreinen	€ 33.101,00
Idem overige bezittingen (huur)	€ 8.100,00
Idem beleggingen (renten, dividenden)	€ 16.250,00
<b>Totaal:</b>	<b>€ 237.351,00</b>

## **TARIEVEN VOOR KERKELIJKE DIENSTVERLENING 2012:**

In alle gevallen zijn de tarieven vastgesteld conform het advies van het Bisdom.

### **Kerkdiensten:**

**2012.**

H. Mis Stipendium	€ 10,--
Huwelijksviering	€ 350,--
Jubileumviering	€ 260,--
Uitvaart (incl. Avondwake)	€ 435,--
Dopen	€ 40,--
Bijdrage 1 <sup>e</sup> H Communie / H.Vormsel	€ 40,--

### **Begraafplaats:**

Graf fundering	€ 125,-
Graf delven/dichten (ook bijzetting)	€ 320,--
Grafrechten incl. onderhoud (20 jr)	€ 1.070,--
Bijzetting in bestaand graf:	
Grafrecht incl. onderhoud (20 jr)	€ 1.070,-- (minus zoveel jaar als nog aan grafrechten over zijn)
Columbarium incl. onderhoud (20 jr)	€ 1.070,--
Bijzetting in urnenput (incl. onderhoud en 20 jr grafrecht)	€ 1.070,-- (minus zoveel jaar als nog aan grafrechten over zijn)
Bijzetting urn in bestaand graf (incl. delven, onderhoud en 20 jr grafrecht)	€ 1.070,-- (minus zoveel jaar als nog aan grafrechten over zijn)
Toestemming voor het lichten tot herbegraven:	€ 100,--

### **Verlengingen van de grafrechten met 10 jaar na afloop termijn 20 jaar:**

Grafrecht incl. onderhoud	€ 630,--
---------------------------	----------

### **Kindergraven:**

Delven/dichten incl. fundering	€ 180,--
Grafrecht incl. onderhoud 20 jr	€ 430,--
Verlenging grafrecht voor 10 jr.	€ 315,--

### **Bij deelname Kerkbalans (minimaal normbedrag € 72,- p.jr (gedurende 3 jr):**

Korting op kosten Uitvaart-, Jubileum- en Huwelijksmis, (kerkbijdrage 3 laatste jaren)

En **geen** kosten doopviering – voorbereiding 1<sup>e</sup> H Communie en H. Vormsel

Vastgesteld: 21 november 2011

## Parochiekroniek

### Dopen

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. Wij wensen hen een gelukkige en gelovige toekomst toe.



20-11	Merel	d.v. Remco en Sandra de Jong – Coppens
20-11	Gijs	z.v. Jan van den Borne en Marjon Lavrijsen
27-11	Truke	d.v. Andor Soontiens en Mieke van Lierop
27-11	Daan	z.v. Ruud Fabrie en Linda Huijbregts
11-12	Ize	d.v. Sjef en Renate Laureijs – Kuijpers
11-12	Chloë	d.v. Wilfred en Marjan Giezen – van Laarhoven
11-12	Lenne	d.v. Erik en Suzan Vinken - Jansen

### Kerstmis 2011

Pastoor en parochiebestuur wensen alle mensen in Reusel een zalig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar.

### Kerkbijdrage 2011

Het einde van het jaar 2011 nadert. Vandaar dat we iedereen die zijn kerkbijdrage voor dit jaar nog niet of niet volledig heeft voldaan, vriendelijk verzoeken dit alsnog te doen. Wellicht ook een moment om eens te kijken of uw bijdrage voldoet aan het normbedrag: (€ 66,- per gezin in 2011).

Helpt u ons verder te gaan?

Stortingen graag op rekening 14.34.01.963 ten name van het Parochiebestuur, met vermelding 'kerkbijdrage 2011'



## Overzicht vieringen

**Maandag t/m zaterdag** 19.00 uur gelezen H. Mis

**Zondag** 09.30 en 11.00 uur Eucharistieviering

## Eucharistievieringen december 2011 / januari 2012

\*\*\*\*\*

Do. 8 dec.	19.00 uur	Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen
Za. 10 dec.	19.00 uur	3 <sup>e</sup> Zondag v.d. Advent
Zo. 11 dec.	09.30 uur	3 <sup>e</sup> Zondag v.d. Advent
Za. 17 dec.	19.00 uur	4 <sup>e</sup> Zondag v.d. Advent
Zo. 18 dec.	09.30 uur	4 <sup>e</sup> Zondag v.d. Advent mmv Gregoriaans Koor
Ma. 19 dec.	19.00 uur	Eucharistie- en Boeteviering
Za. 24 dec.	19.00 uur	Herdertjesviering met Eucharistie mmv Communiekoor
Za. 24 dec.	21.30 uur	Kerstviering met Eucharistie mmv Kerkkoor
Za. 24 dec.	23.30 uur	Kerstviering met Eucharistie
Zo. 25 dec.	09.30 uur	Kerstviering met Eucharistie mmv Kerkkoor
Zo. 25 dec.	11.00 uur	Kerstviering met Eucharistie
Zo. 25 dec.	14.00 uur	Kindje Wiegen
Ma. 26 dec.	09.30 uur	Eucharistie - H.Stefanus Martelaar mmv Zang en Vriendschap
Za. 31 dec.	19.00 uur	Hoogfeest H.Maria Moeder van God mmv Gregoriaans Koor
Zo. 1 jan. 2012	09.30 uur	Hoogfeest H.Maria Moeder van God
Za. 7 jan.	19.00 uur	Hoogfeest Driekoningen
Zo. 8 jan.	09.30 uur	Hoogfeest Driekoningen mmv Kerkkoor
	11.00 uur	Hoogfeest Driekoningen
Ma. 9 jan.	19.00 uur	Feest Doop van de Heer
Za. 14 jan.	19.00 uur	2 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar
Zo. 15 jan.	09.30 uur	2 <sup>e</sup> Zondag door het jaar
	11.00 uur	2 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar
Za. 21 jan.	19.00 uur	3 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar
Zo. 22 jan.	09.30 uur	3 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar mmv Kerkkkoor
	11.00 uur	3e Zondag door het Jaar

---

Nieuwe kopij inleveren vóór 26 december 2011 op de pastorie  
of via e-mail: [kerkreusel@hetnet.nl](mailto:kerkreusel@hetnet.nl)

---