



33e jaargang, nr. 9
oktober 2013

PAROCHIEKLANKEN

MEDEDELINGENBLAD PAROCHIE O. L. VROUW TENHEMELOPNEMING REUSEL
Tel. (0497) 64 13 60 E-mail: kerkreusel@hetnet.nl. Rabobank nr 14 34 01 963
Internet website: www.parochiereusel.nl

ALLERHEILIGEN: Over zaligen gesproken

Ik hoor het nog al een keer uit de mond van een zieke: "Pastoor, als ik begraven word hoef je me niet de hemel in te prijzen. Ik heb gewoon gedaan, wat ik meende te moeten doen en dat nog met dank aan de mensen die hier rondom mijn bed staan." Het is trouwens een mooie uitdrukking: iemand de hemel in prijzen. In de kerk noemen we dat "zalig verklaren". Maar om zalig verklaard te worden moet je minstens één wonder gedaan hebben en als je promotie wilt maken van zalig tot heilig moet je nog een wonder doen. Ik stel mensen meestal gerust dat gewone mensen, zoals wij dat allemaal zijn, nooit het etiket 'zalig' opgespeld zullen krijgen van de paus, maar dat er hier wel heel veel zalige mensen rondlopen.

zaligsprekingen

Wanneer ben je nou een zalige mens? Jezus geeft ons in het evangelie een aantal handreikingen in de zaligsprekingen aan het begin van de bergrede. "Zalig de eenvoudigen van hart, zalig de zachtmoedigen, zalig zij die vrede stichten." In deze zaligsprekingen doet Jezus een appèl op ons om vooral recht te doen aan de waardigheid van ieder mensenleven. Voor God zijn alle mensen belangrijk. In ieder van ons legt Hij het beste van zichzelf. Hij schiept de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Niet alleen de eerste mens, maar ieder kind dat geboren wordt beschouwt Hij als zijn eigen kind, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond van dat kind. En dan krijgt onze opdracht een gezicht:

zalige mensen

Je bent als vader en moeder een zalige mens als je het beste van jezelf legt in het hart van je kinderen; als je het beste in je

kinderen naar boven haalt. En bij dat “beste” hoort ook het geloof en het vertrouwen dat je er niet alleen voor staat, maar dat ook God zelf je als een echte Vader begeleidt en beschermt op je weg door het leven, dat Hij met ons meegaat van de wieg tot het graf, meer nog, dat ons leven in zijn ogen zo kostbaar is dat Hij dat niet in een graf of urn gevangen houdt. Hij trekt ons door de dood heen, het eeuwig leven tegemoet.

dragende peilers

Zalige mensen strekken hun handen verder uit dan de grenzen van hun gezin. Zalige mensen zijn het die de dragende peilers zijn van het parochie- en gemeenschapsleven. Zalige mensen proberen iedereen te betrekken bij het grote geheel door hen de kans te geven om te doen waar ze goed in zijn en daarvoor ook hun waardering uit te spreken. Respect en waardering in plaats van jaloezie en afgunst; respecteren dat niet alle mensen hetzelfde zijn, maar wel hun eigen sterke kanten hebben. Als we onszelf van tijd tot tijd een spiegel voorhouden is ook altijd vergeving mogelijk, want zelfreflectie stemt je mild. Je hoort het menige trainer zeggen: een winnend team heeft niet per definitie ook de beste spelers, als het maar een team is waarin spelers het beste in elkaar naar boven halen.

Over zalige mensen gesproken: in de gedachteniskapel hangen 42 kruisjes. Van die 42 wordt niemand door de paus zalig verklaard, laat staan heilig, maar voor ons zijn het zalige mensen aan wie wij de meest dankbare herinneringen bewaren, mensen die - ieder op hun eigen manier - de zaligsprekingen van Jezus hebben begrepen en tot levenshouding verheven.

Dat mogen we zeggen van onze zoon, die -midden in het leven staande- uit ons midden werd weggerukt; van die vader en moeder, opa en oma met wie we ons zo intens verbonden voelen alsof de navelstreng nooit is doorgeknipt; van die goede vriend of vriendin die een toegevoegde waarde was in ons leven. Het zijn allemaal zalige mensen, die ons leven hebben verrijkt, het zin en diepte hebben gegeven, ons hebben doen groeien in onze volwassenheid.

Pastoor van Roosmalen

Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur

1. Wanneer parochianen graag de **H.Communie** willen ontvangen op de **1^e Vrijdag van de maand of bij Hoogfeesten** dan kan men naar de pastorie bellen en met de pastoor daarover een afspraak maken.(tel.: 641360)
2. Voor **misintenties** en andere vragen kunt u de pastorie altijd bezoeken op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand aanwezig. De pastoor kunt u altijd bellen voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.
3. Voor het **Sacrament van de Ziekenzalving** kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk uur van de dag.
4. Voor het **Sacrament van het H.Doopsel** neem je telefonisch contact op met de parochie(tel.:641360) 's morgens van 10.00 - 12.00 uur(niet op donderdag). Je maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop je je kindje wilt laten dopen. In Reusel wordt er nog steeds individueel gedoopt vanaf 13.00 uur op de **2^e en 4^e Zondag van de maand**. U krijgt informatie toegezonden over de voorbereidingsavond op dit sacrament.
5. Voor een **ziekenbezoek** kunt u altijd bellen met de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Verpleeghuis Floriaan, Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven. Ziekenhuizen worden echter ook steeds zuiniger om nog gegevens door te geven. Dus graag een telefoontje of briefje van de familie voor een bezoek in het ziekenhuis door de pastoor.
6. Voor het **Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht)** kunt u altijd bellen met de pastoor (tel.: 641360) voor een afspraak.

Extra collecte Willibrordzondag op 2 en 3 november

De bisschoppelijke collecte op Willibrordzondag bestaat al vanaf 1949. Hij werd destijds door de bisschoppen ingesteld om het werk van de toenmalige St. Willibrordvereniging financieel mogelijk te maken. De doelstelling van de vereniging

is, dat de vereniging zich vanuit een Katholieke overtuiging inzet voor de eenheid van de Kerk en werkt aan goede oecumenische contacten en samenwerking met zowel de Reformatorische, Oud-katholieke en Anglicaanse kerken als met de Oosterse kerken. We bevelen deze collecte bij u aan.

Extra collecte Radboudzondag op 9 en 10 november

Stichting Thomas More - voorheen Radboudstichting.

Stichting Thomas More vormt een netwerk van kritisch reflecterende mannen en vrouwen, die boven de horizon van hun studie en beroep weten uit te stijgen. Velen in het netwerk weten zich gesteund door de rijke en veelkleurige katholieke traditie, die hen helpt bij het scherp stellen van de fundamentele vragen. Stichting Thomas More stimuleert de open gedachtewisseling onder hoger opgeleiden. Uw steun is nodig. Door uw ondersteuning kan zij haar werk doen.

Wij bevelen deze extra collecte in het bijzonder bij u aan !

Extra collecte voor de Jeugdcollecte op 16 en 17 november

Gelukkig wordt er in ons bisdom van alles voor jongeren georganiseerd. Weet je trouwens, dat er een Jeugdcollecte is om dit soort dingen mogelijk te maken ? Op 16 en 17 november staat er op het landelijke collecterooster de 'Jeugdcollecte' ingepland. Het doel is om parochianen te vragen een financiële bijdrage te leveren aan het katholieke jongerenwerk. 50% van de opbrengst gaat naar landelijke projecten. Het geld voor landelijke projecten gaat naar Jong Katholiek. Jong Katholiek organiseert o.a. de jaarlijkse Katholieke Jongerendag in Den Bosch, speelt een belangrijke rol in de voorbereidingen voor de Wereldjongerendagen en materialen voor tieners en jongeren. En 50% gaat naar de bisdommen voor het jongerenwerk op lokaal en regionaal niveau. U kunt hierbij denken aan bijv. zomerkampen, vormingsdagen, diaconale projecten, catechesemateriaal en clubmateriaal voor jongeren.

Wij bevelen deze Nationale Jeugdcollecte bijzonder bij u aan !

Onze nieuwe parochie Reusel - de Mierden - Hulsel

Bij de **nieuwe naam van de parochie** hebben we de keuze uit de Heiligen van de kerk, welke nog niet worden gebruikt in andere parochies. Onze gedachten gingen uit naar :

Parochie H. Bernardus : Bernardus van Clairvaux - Abt van de Orde Cisterciënzers-vereerd in Lage Mierde-naamdag 20 aug.

Parochie Christofoor : o.a. de patroonheilige van de reizigers(Christoffel), naamdag 24 juli

Parochie H. Odrada : vroeger genoemd de bloem van de Kempen - Balen(Mol)-naamdag op 5 november - ook in Hooge Mierde bestond een devotie

Parochie St.Cornelius : Martelaar die in Hooge Mierde werd vereerd - naamdag 16 september

Parochie St.Clemens : Paus Clemens I(begin 2^e eeuw) - patroonheilige van parochie Hulsel - naamdag 23 november

Parochie H. Stephanus : De 1^e Martelaar na Jezus' dood - patroonheilige van parochie Lage Mierde - naamdag 2^e Kerstdag 26 december

Hebt u uw voorkeur, dan maak dat kenbaar aan uw parochie (briefje in de brievenbus ?) Bij voorbaat dank !

Er mogen twee namen worden aangeleverd aan de Bisschop, welke uiteindelijk de keuze maakt.

Kledinginzameling en open dagen “Wereld Wijd”

Zaterdag 26 oktober houdt “Wereld Wijd” weer een kledinginzameling. De kleding moet 's morgens **vóór 10 uur** aan de straat staan in zakken. Dan worden deze opgehaald door medewerkers van “Wereld Wijd”. De opbrengst is dit jaar voor pater Piet Wouters uit Hooge Mierde voor zijn werk in Brazilië. Op **zaterdag 9 en zondag 10 november** zijn het **opendeuren dagen in Den Horst van 11.00 uur tot 16.00 uur** er is dan weer van alles te koop, een loterij “altijd prijs” en een rommelmarkt. U kunt genieten van een lekker kopje koffie en een eigen gebakken wafel. De toegang is gratis. Wij hopen u daar zeker te ontmoeten.

“Wereld Wijd” Mierdseweg 16b Reusel

Website van onze parochie

Op onze website www.parochiereusel.nl vindt u alle informatie over de parochie.

Voor meer info : onze websitebeheerder Kees van Kemenade.

1^e H.Communie 2014 en H.Vormsel 2014

De 1^e H.Communie 2014 vindt voor het komende jaar plaats op **zondag 18 mei 2014 om 11.00 uur voor de Leilinde**

zondag 25 mei 2014 om 11.00 uur Klimop en Mariaschool

Op dit moment zijn er 54 aanmeldingen binnengekomen.

Het **H.Vormsel** wordt toegediend op **vrijdagavond 4 april om 19.00 uur door onze Bisschop Mgr.Hurkmans.**

Op dit moment zijn er 16 aanmeldingen binnengekomen.

Parochiekroniek

Dopen

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen.

Wij wensen hen een gelukkige en gelovige toekomst toe.

13-10 Amy Kuijpers d.v. Silvie van Hoppe

13-10 Yara van der Voort d.v. Sven van der Voort en
Cindy Smolders

27-10 Sil z.v. Jeroen van Aarle en Nienke Mourus

27-10 Kaat d.v. Frank Kox en Mieke Kox-v.d.Heijden

27-10 Lisa d.v. Harrie Gijbels en Annemieke Gijbels-Bullens



Overlijden

Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden van :

04-10 Wim Pijs 83 jaar

07-10 Mien de Laat - van Ham 88 jaar

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.





Lourdesreis met het Bisdom in 2014

Het Bisdom van 's-Hertogenbosch gaat in 2014 (26 april t/m 3 mei) op bedevaart naar Lourdes met alle parochianen.

Door met elkaar te pelgrimeren willen we de nieuwe parochies de kans geven een stevig fundament te geven om mensen van de verschillende oude parochies echt bij elkaar te brengen. Samen verdiepen we ons geloof en versterken we onze onderlinge banden. We mogen met onze vreugde, maar ook onze zorgen op weg gaan naar Lourdes, naar Maria. Wanneer velen met ons meegaan kunnen we gezamenlijk een geloofservaring opdoen. Daarom is onze vurige hoop dat wij met jong en oud, met ziek en gezond, in 2014 naar Lourdes op bedevaart mogen gaan. De kosten van de bedevaart met reis en verblijf zijn bekend bij onderstaande contactpersonen. Reizen mogelijk per vliegtuig, TGV, bus of vnb-lance bus(zorg).

Kinderen en jongeren(tot 25 jr.) krijgen forse kortingen !

In februari/maart 2014 zal er een informatieavond worden belegd vanuit het Dekenaat.

**Voor meer informatie : Nellie Vosters-Coolen,
Lensheuvel 52 b, 5541 BD Reusel tel.: 0497-642221 en
José Hermans-Wenting, Draaiboom 43, Lage Mierde tel.:
013-5092446.**

Overzicht vieringen

Maandag t/m vrijdag	18.30 uur Rozenkransgebed
	19.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag	19.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste met aanbidding
Zaterdag	19.00 uur Eucharistieviering
Zondag	09.30 uur Eucharistieviering

Eucharistievieringen oktober - november 2013

Za. 26 okt.	19.00 uur	30 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 27 okt.	09.30 uur	30 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Vr. 1 nov.	19.00 uur	Hoogfeest van Allerheiligen - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Za. 2 nov.	19.00 uur	Gedachtenisviering Allerzielen - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor Extra collecte Willibrordzondag
Zo. 3 nov.	09.30 uur	31 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie Extra collecte Willibrordzondag
Za. 9 nov.	19.00 uur	32 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie Extra collecte voor de Radboudzondag
Zo. 10 nov.	09.30 uur	32 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor Extra collecte voor de Radboudzondag
Za. 16 nov.	19.00 uur	33 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie Extra collecte voor de Jeugdcollecte
Zo. 17 nov.	09.30 uur	33 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie Extra collecte voor de Jeugdcollecte
Za. 23 nov.	19.00 uur	Hoogfeest van Christus Koning - Eucharistie
Zo. 24 nov.	09.30 uur	Hoogfeest van Christus Koning - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Za. 30 nov.	19.00 uur	1 ^e Zondag van de Advent - Eucharistie Extra collecte voor Theo en Theo
Zo. 1 dec.	09.30 uur	1 ^e Zondag van de Advent - Eucharistie Extra collecte voor Theo en Theo

Nieuwe kopij inleveren vóór 4 nov. 2013 op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl