



33e jaargang, nr. 6  
juni 2013

# PAROCHIEKLANKEN

---

MEDEDELINGENBLAD PAROCHIE O. L. VROUW TENHEMELOPNEMING REUSEL  
Tel. (0497) 64 13 60 E-mail: kerkreusel@hetnet.nl. Rabobank nr 14 34 01 963  
Internet website: www.parochiereusel.nl

---

## VERLAMMINGSVERSCIJNSELEN

Hoe zou onze wereld er uitzien zonder achterdocht en wantrouwen tussen mensen? Je zou toch zo de vlag uithangen als Joden, Christenen, Moslims, Hindoes en Boeddhisten met elkaar door één deur zouden kunnen, meer kijkend naar wat hen bindt dan naar wat hen van elkaar scheidt.

Hoeveel mensen zouden vandaag niet opgelucht ademhalen als alle vetes zijn opgelost en iedereen weer bij iedereen over de vloer kon komen? Maar ja ... voordat het zover is ... "Het zal wel een droombeeld blijven", zegt de een ... "de moeite om aan te werken", zegt de ander.

### **achterdocht**

Achterdocht en wantrouwen blijken de voornaamste oorzaken te zijn waarom er zoveel in ons tussenmenselijk verkeer wordt lamgelegd. Een hevig verschil van mening dat zijn eigen weg gaat leiden drukt zwaar op je schouders, werkt verlamvend, zeker als dat leidt tot een blijvende vete. En hoe waar is het gezegde: "Dat komt in de beste families voor". Wat in het klein verlamvend werkt tussen twee families, werkt ook verlamvend op landelijk- en wereldniveau. Maar kunnen we dromen over vrede zolang er regeringsleiders zijn die -met behulp van een machtig leger en allerlei verboden wapentuig- het volk hun wil opleggen? Kun je dromen van vrede zolang je zelf, binnen je eigen kring, niet in staat bent om in vrede te leven met iedereen: binnen je gezin, je eigen familie, of je eigen dorp? Kun je dromen van vrede zolang we ook in ons eigen land maar geen einde kunnen maken aan de vele vormen van zinloos geweld?

## **de lamme**

Deze gedachten kwamen bij mij naar boven toen ik in het evangelie van Marcus het verhaal las van de genezing van de lamme. (Mc. 2,1-12). Niet zozeer de genezing viel me op, want er staan wel meer wonderverhalen in het evangelie, veel meer viel mijn oog op dat ene zinnetje: “Mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven”. Zou dat niet de oorzaak zijn van veel verlamingsverschijnselen?

## **innerlijke ommekeer**

Zonden vergeven ... zijn wij in staat een medemens, die ons op de ziel heeft getrapt en die daar oprecht spijt van heeft, te vergeven en een nieuwe kans te geven? Dan gaat het over twee dingen: zijn innerlijke houding en die van ons. Wil wantrouwen overgaan in vertrouwen, dan is er een innerlijke ommekeer nodig naar twee kanten. Om te kunnen erkennen dat je in de fout bent gegaan moet je door je knieën gaan en daar is moed voor nodig. Maar om iemand daadwerkelijk te kunnen vergeven is liefde nodig, soms zelfs liefde die je op één lijn stelt met mensen die heilig verklaard zijn. Zo moeilijk is dat. Jezus stelt in het verhaal van de genezing van de lamme een voorbeeld. Hij kon mensen vergeving schenken. Door de verlamde man te bevrijden van de hele zondelast die hij met zich meedroeg, gaf Hij hem zijn geestelijke veerkracht weer terug. En vergeet niet het begin van het verhaal: vier vrienden brachten de verlamde bij Jezus ... en dat geeft de burger moed. We kunnen elkaar helpen, stimuleren en op weg helpen. Een moment van stilte en gebed kan wonderen verrichten. Wat we Jezus zien doen in het evangelie grenst aan het ongelooflijke ... “iedereen stond er versteld van”, zoals ik ook menigmaal versteld heb gestaan dat twee mensen elkaar, na al wat er gebeurd is, weer de hand reikten en zelfs elkaar's beste vrienden werden. Een verlamde weer doen opstaan ... het is en blijft een wonder, maar dat wonder is niet exclusief voorbehouden aan Jezus. Waar mensen de kunst van vergeven verstaan zien we verlamingsverschijnselen verdwijnen. Liefde doet wonderen. Daarom ook aan eenieder een mooie vakantie toegewenst !

Pastoor van Roosmalen

## Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur

\*\*\*\*\*

1. Wanneer parochianen graag de **H.Communie** willen ontvangen op de **1<sup>e</sup> Vrijdag van de maand** dan kan men naar de pastorie bellen en met de pastoor daarover een afspraak maken.(tel.: 641360)
2. Voor **misintenties** en andere vragen kunt u de pastorie altijd bezoeken op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand aanwezig. De pastoor kunt u altijd bellen voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.
3. Voor het **Sacrament van de Ziekenzalving** kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk uur van de dag.
4. Voor een **ziekenbezoek** kunt u altijd bellen met de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Verpleeghuis Floriaan, Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.
- 5 Voor het **Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht)** kunt u altijd bellen met de pastoor (tel.: 641360) voor een afspraak.

## Verkoop woning Groeneweg 11

Op 14 juni 2013 heeft bij notariële akte de overdracht plaatsgevonden van de woning Groeneweg 11. Als parochiebestuur willen wij de nieuwe bewoners feliciteren met hun nieuwe woning en een mooie toekomst toewensen.

## Spaargeld communicanten voor Villa Pardoës

Op vrijdag 17 mei zijn we met alle communicanten en enkele ouders naar Villa Pardoës geweest om het spaargeld te overhandigen. Daarbij volgde er ook een rondleiding door één van de huisjes van Villa Pardoës. Daarnaast een DVD over Villa Pardoës en wat gesnoept en gedronken en gespeeld in de poefhal. En jawel het spaargeld was € 452,55. Hartelijk dank daarvoor namens Villa Pardoës !

## **Bedevaart Kevelaer 2013**

Op **donderdag 22 augustus** a.s. is er weer de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer met als thema: 'In geloof gaan wij op weg'. De kosten zijn voor volwassenen 16 euro en voor kinderen t/m 12 jaar 8 euro. U hebt een geldig paspoort of identiteitsbewijs nodig. We vertrekken omstreeks 07.30 uur en hopen om 20.30 uur weer thuis te zijn. U kunt zich opgeven vóór 1 augustus bij **Maria van Gompel - van Limpt**, Hoogakker 43, 5541 ES Reusel met tel.nr.:0497-642874 .

## **Autozegening zondag 23 juni om 11.30 uur**

De chauffeursvereniging Reusel organiseert op zondag 23 juni a.s. van 11.30 tot 12.30 uur weer de jaarlijkse autozegening voor alle weggebruikers. Dus voor vrachtwagens, auto's, bromfietzers, fietsen en zeker ook scootmobielen.

Vanaf 11.30 uur bent u van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De plaats is wederom aan de Groeneweg en pastoor Van Roosmalen zal de zegening verrichten. Om 09.30 uur zal er tijdens de eucharistieviering in de kerk ook een misintentie worden gelezen voor alle weggebruikers.

## **Misdienaars**

Uitstapje misdienaars zaterdag 1 juni. Afgelopen zaterdag zijn we met alle misdienaars naar het Safaripark Beekse Bergen geweest. Omdat de pastoor 's morgens nog een mis had zou hij later komen. Toen we bij het Safaripark waren aangekomen hebben we eerst een leuke foto gemaakt op de safari-auto. Daarna zijn we met de bus mee op safari geweest. We zagen heel veel dieren. En in de bus vertelde de Ranger van alles over de dieren die we zagen. Ook mochten we dingen van de dieren vasthouden. Ook een hele grote hoorn. Die was echt zwaar. We lieten hem bijna vallen. Dat was een hoorn van een Watoessirund. We leerden ook het verschil tussen een luipaard en een jachtluipaard. En we mochten kamelenwol vasthouden. Dat stonk wel een beetje. De Ranger vertelde dat er een koppeltje Bosuilen was geland in het Safaripark. Ze hadden 2 eieren uitgebroed. Helaas was de vader overleden. We reden

dan ook snel door om de moeder rust te geven en de jongen rustig te kunnen voeren. Toen we bij het Kongorestaurant waren aangekomen, zijn we daar uitgestapt. We kregen wat te drinken en een snoepje en appel. Daarna zijn we te voet door het park gegaan. En toen zagen we een “Achteruitloopbeer” die alleen maar achteruit liep. En een kruising tussen een paard en een zebra. Dat was wel gek. De leeuwinnen waren jammer genoeg wat verder weg. Maar weer terug bij het Kongo-restaurant zagen we daar nog een leeuw en leeuwintje met hun welpen. We hadden nog even gespeeld in de speeltuin en toen kwam de pastoor. We hebben lekker samen frietjes gegeten. Daarna zijn we met de bus de andere kant van het park gaan kijken. Je mocht aan de Ranger alles vragen. Ward had wel heel veel vragen. Weer mochten we dingen vasthouden. Zoals poep van de olifant. De giraffen hadden net eten gehad. Ze kwamen dus niet naar de bus. De struisvogel liet ons schrikken. Toen hebben we de geiten nog gevoerd met erwten en kregen we een lekker ijsje. Toen zijn we nog bij de olifanten en apen gaan kijken. De olifant kwam hard aangelopen en de apen sprongen snel op de rots zodat de olifant ze niet kon pakken. Toen moest de pastoor al weer gaan. Wij mochten nog blijven. We zijn toen weer richting de uitgang gewandeld. Daar hebben we nog een tijdje op de Kilimanjaroberg mogen spelen. Dat was ook erg gezellig. Voor we naar huis gingen kregen we nog een zakje chips. Het was een leuke dag en we hebben ook nog dingen geleerd over dieren. Groetjes van de misdienaars :

Lenne, Maud, Danique, Janouk, Kyra, Teun, Ward en Bram

## **Lourdesreis met het Bisdom in 2014**

Het Bisdom van 's-Hertogenbosch gaat in 2014 (26 april t/m 3 mei) op bedevaart naar Lourdes. De bedevaart is een vervolg op de geslaagde Rome-bedevaart uit 2009 en de indrukwekkende Trier/Echternach-bedevaart uit 2011. Info: Nellie Vosters-Coolen, Lensheuvel 52 b, 5541 BD Reusel José Hermans-Wenting, Draaiboom 43, Lage Mierde.

## **Preek Bisschop bij de priesterwijding op 25 mei**

\*\*\*\*\*

“We zullen de mensen om ons heen in liefde en met mededogen dienen te ontmoeten.”

“Harm, Peter en Bart, jullie kennen God de Vader, Jullie weten wat God aan jullie in Jezus Christus heeft gegeven. Jullie weten in welke werkelijkheid Jezus jullie binnentrekt. Met de woorden van Petrus uit de tweede lezing mag je beseffen dat je met die rijkdom, die je gekregen hebt aan de opdracht mag beginnen om de kudde van God te weiden. Door handoplegging, gebed en zalving zal ik jullie wijden. De heilige Geest zal jullie helpen bij het nederig en zonder winstbejag jullie missie te volbrengen. Wat houdt die missie voor jullie in? Deze tijd vraagt dat jullie werken in drie belangrijke deelgebieden. Hierbij laat ik mij inspireren door onze Paus Franciscus.”

*Het gebed*

“Als eerste blijft het gebed van groot belang. Jullie zullen veel moeten bidden. Het gebed alleen kan jullie voldoende in staat stellen rustig en evenwichtig te blijven te midden van de samenleving. Ook zorgt het gebed er voor dat je vurig kunt blijven spreken over waar het in de Kerk om gaat. Het gebed zal je helpen mild te zijn voor mensen. Het gebed doet jullie tenslotte thuis zijn bij God.”

*Het vieren van het geloof*

“Verder zullen jullie, op de tweede plaats, met je medegelovigen trouw het geloof moeten vieren. Het radicaal nieuwe leven dat Christus heeft gebracht mogen, maar moeten we ook telkens weer opnieuw ontvangen. Waar de liturgie van de Kerk waardig gevierd wordt ontstaan haarden waaraan velen zich kunnen warmen. Naar die plaatsen kunnen wij dan de mensen brengen die we ophalen in de samenleving. Mensen die uitgeput zijn, die ziek zijn, mensen die hongeren en dorsten naar het ware leven. Wij kunnen hen dan bij Christus brengen die hen rust geeft, die hen geneest, die hen voedt en die hen steeds weer hoop zal geven.”

*Mensen ontmoeten*

“We zullen, als derde punt, de mensen om ons heen in liefde

en met mededogen dienen te ontmoeten. Paus Franciscus zegt, ik paraphraseer in eigen woorden: in onze tijd lopen vijftiennegentig van de honderd schapen verloren. In onze vieringen treffen wij vijf van de honderd schapen. Wij moeten, net als de Goede Herder, die vijftiennegentig schapen gaan zoeken. Zoals wij dagelijks tijd maken om te bidden, om te vieren moeten we ook dagelijks tijd maken om onder de mensen te zijn. Welk een mooie uitdaging.”

“Wel waarschuw ik er voor de drie werkgebieden in evenwicht te houden. Wanneer wij in gebed één zijn met de verrezen Heer, wanneer wij Hem in geloof werkzaam tegenwoordig stellen in de Eucharistie dan hebben wij de mens iets te bieden. Anderen kunnen zorgen voor vertier en ontspanning, anderen kunnen hen de weg wijzen naar de maatschappelijke instellingen in hun nood, maar wij kunnen hen zeggen, dat zij een kind zijn van de Vader in de hemel, wij kunnen hun openen voor de liefde van de Heer, wij kunnen hen vertellen over de heilige Geest die iedere mens zijn plaats geeft.” Amen.

## Parochiekroniek

### Dopen

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. Wij wensen hen een gelukkige en gelovige toekomst toe.

26-05 Mace Heesters z.v.

Ton Heesters en Nancy Heesters-Cornelis

02-06 Thijs van Loon z.v. Joost v. Loon en Marjon v. Loon-Fiers

### Overlijden

Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden van :

24-05 Erica v.d. Borne - Smits 39 jaar

27-05 Tonny Larmit - v.d. Loo 86 jaar

01-06 Lucia Maas - Legius 92 jaar

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

### Website van onze parochie

Op onze website [www.parochiereusel.nl](http://www.parochiereusel.nl) vindt u alle informatie



over de parochie.

Voor meer info : onze websitebeheerder Kees van Kemenade.

## Overzicht vieringen

Maandag t/m vrijdag	18.30 uur Rozenkransgebed
	19.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag	19.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste met aanbidding
Zaterdag	19.00 uur Eucharistieviering
Zondag	09.30 uur Eucharistieviering

## Eucharistievieringen juni - juli - augustus 2013

Za. 22 juni	19.00 uur	12 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 23 juni	09.30 uur	12 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Za. 29 juni	19.00 uur	13 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 30 juni	09.30 uur	13 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 6 juli	19.00 uur	14 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 7 juli	09.30 uur	14 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 13 juli	19.00 uur	15 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 14 juli	09.30 uur	15 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 20 juli	19.00 uur	16 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 21 juli	09.30 uur	16 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 27 juli	19.00 uur	17 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 28 juli	09.30 uur	17 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 3 aug.	19.00 uur	18 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 4 aug.	09.30 uur	18 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 10 aug.	19.00 uur	19 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 11 aug.	09.30 uur	19 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Do. 15 aug.	19.00 uur	Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Za. 17 aug.	19.00 uur	20 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 18 aug.	09.30 uur	20 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 24 aug.	19.00 uur	21 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 25 aug.	09.30 uur	22 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor

---

Nieuwe kopij inleveren vóór 5 aug.2013 op de pastorie  
of via e-mail: [kerkreusel@hetnet.nl](mailto:kerkreusel@hetnet.nl)