



33e jaargang, nr. 2
februari 2013

PAROCHIEKLANKEN

MEDEDELINGENBLAD PAROCHIE O. L. VROUW TENHEMELOPNEMING REUSEL
Tel. (0497) 64 13 60 E-mail: kerkreusel@hetnet.nl. Rabobank nr 14 34 01 963
Internet website: www.parochiereusel.nl

WAAROM BIDDEN ?

Een vraag om mee te beginnen: Wie van ons begint de dag met een morgengebed?

Wie bidt er voor- en na het eten? En wie zegt er dank je wel voor het slapen gaan? 50 Jaar geleden zou iedereen “ik” gezegd hebben, maar nou zullen we die vingers maar niet meer tellen.

De oudere generatie onder ons kent de praktijk van vroeger nog wel: Je begon met het morgengebed, dan naar de kerk, terug naar huis om een boterham te eten met gebed voor- en na het ontbijt. De lessen op school begonnen met een gebedje. Tussen de middag werd thuis “de engel des Heren” gebeden en ‘s- avonds het rozenhoedje. Ik denk, dat dit nu vaak beperkt blijft tot een schietgebedje in tijden van nood, onderstreept door een kaarsje bij Maria. We zijn — zo gezegd - kleine zelfstandigen geworden.

Eerlijk

Ik hoor de ouderen onder ons steeds vaker zeggen: “Als de nood aan de man komt of als ons een oorlogsdreiging boven het hoofd hangt, dan bidden we weer en wordt het weer druk in de kerk.”

Is dat eerlijk? Als ik er de bijbel eens op na sla, dan komt bij mij het beeld naar boven van een God die heel veel kan hebben en veel geduld heeft met ons. Om een voorbeeld te geven: de mensen in Ninivé leefden lukraak. De profeet Jona komt —namens God- de ondergang van de stad aankondigen. En wat gebeurt er: mensen luisteren, trekken het boetekleed aan en God is zo blij met hun ommekeer, dat Hij zijn dreiging niet uitvoert. Bij God is er altijd een weg terug.(Jona 3,1-5)

Aas

In het evangelie horen we Jezus zeggen: “Komt, volgt Mij.” “Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.” Die woorden worden ook aan ons gericht: Kom, volgt Mij. Wij worden uitgenodigd God binnen te laten in ons leven en vissers van mensen te worden. Iedere visser weet het: om een vis te vangen moet je “aas” hebben, de beste het liefste.

Jezus biedt zichzelf als “aas” aan en vraagt zijn leerlingen om hetzelfde te doen. En die beseffen dat ze dat niet op eigen houtje kunnen. Ze merken gaandeweg hoeveel kracht en inspiratie Jezus put uit zijn gebed. Iedere keer als Hij zich terugtrekt om te bidden, komt Hij sterker terug.

Onze Vader

Bidden: op verzoek van de leerlingen heeft Jezus ons het Onze Vader leren bidden. Een gebed waarin Jezus zegt: Noem God maar Vader. Hij zal je begeleiden en beschermen op je weg door het leven. Dat gebed straalt vertrouwen uit, een gevoel van nabijheid. Op zo'n Vader wil ik wel lijken: “dat uw wil mag geschieden op aarde zoals in de hemel.” Het Onze Vader is ook een bede om de juiste keuze te kunnen maken: “leid ons niet in bekoring”, en mocht het ooit verkeerd gaan, dan bidden we om mildheid en vergeving, zoals God dat ook is tegenover ons. “Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.” De mensen uit o.a. Ninivé hebben mogen ervaren, dat dit geen loze woorden zijn.

Rozenkransgebed

We kennen (bijna) allemaal de rozenkrans. Of we dat rozenkransgebed ook bidden, is een tweede.

Het rozenkransgebed: het woordje zegt het al: 50 rozen voor Maria. Een roos geef je aan elkaar als onderstreping van je dankbaarheid of als felicitatie, maar rozen verwerk je ook in een rouwkrans om iemand te bedanken voor wat hij voor jou betekend heeft. Een rozenkrans: als een uitnodiging om “dank je wel” te zeggen én te bidden om kracht om dankbaar te kunnen terugkijken. Die rozenkrans is een uitnodiging om elkaar ook biddend nabij te zijn.

Bidden, alleen of gezamenlijk, het is een must bij alle godsdiensten. Met respect zien wij de Moslims knielen voor hun gebed, we kennen de ingetogen, meditatieve houding van de Boeddhistische monniken, we verbazen ons over de vele religieuze symbolen en de intensiteit van hun bidden bij de Hindoes. We zien het Joodse volk biddend staan bij de Klaagmuur en we nemen zelf ook het woordje Vader, God, in de mond. Weet je dat drie grote wereldgodsdiensten (de Islam, het Jodendom en het Christendom) hun oorsprong vinden in geloof van Abraham: Zij verkondigen, ieder in hun eigen bewoordingen, wat Jezus ons zegt: “Het Rijk Gods is nabij. Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap”. Die houding vraagt om diep respect voor elkaars' levensovertuiging, een gevoel van verbondenheid. In dat opzicht hebben we nog een lange weg te gaan.

Nooit tevergeefs

De leerlingen klampten zich vast aan de bemoedigende woorden van Jezus: Bij God klopt je nooit tevergeefs aan. Hij is er voor je, waar en wanneer dan ook. Hij staat altijd voor je open, wanneer je bij Hem aanklopt, zelfs in het holst van de nacht, op momenten waarop elk uitzicht je ontbreekt. Hij is er, ook al zie je Hem niet. En je weet, je moet zelf je kruis dragen, maar God draagt het met je mee. Je moet zelf de kar trekken, maar God geeft je een duwtje in de rug.

De veertigdagentijd is al begonnen. Ook Jezus bracht 40 dagen en 40 nachten biddend door in de woestijn. Hij werd er zo sterk van dat Hij alle verleidingen van de wereld kon weerstaan. Die periode zou je kunnen gebruiken om de waarde van het gebed weer te ontdekken, het zal ons leven ten goede komen.

Pastoor van Roosmalen

Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur

(pastorie tel.: 641360)

1. Wanneer parochianen graag de **H.Communie** willen ontvangen op de **1^e Vrijdag van de maand** dan kan men naar de pastorie bellen en met de pastoor daarover een afspraak maken. (tel.: 641360)
2. Voor **misintenties** en andere vragen kunt u de pastorie altijd bezoeken op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand aanwezig. De pastoor kunt u altijd bellen voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.
3. Voor het **Sacrament van de Ziekenzalving** kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk uur van de dag.
4. Voor een **ziekenbezoek** kunt u altijd bellen met de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Verpleeghuis Floriaan, Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.
5. Voor het **Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht)** kunt u ook altijd bellen met de pastoor (tel.: 641360) voor een afspraak.

Naar een nieuwe parochie in de gemeente Reusel-de Mierden

De besturen van de parochies van Hooge en Lage Mierde, Hulsel en Reusel zijn samen op weg naar de oprichting van een nieuwe parochie in de gemeente Reusel-de Mierden.

De nieuwe parochie wordt per 1 januari 2014 een feit.

De kerk van Reusel wordt de centrale parochiekerk van de nieuwe parochie en daarmee ook het centrum van de nieuwe parochie gevestigd.

De kerk van Hooge Mierde zal ook open blijven, maar de kerken van Lage Mierde en Hulsel zullen op termijn aan de eredienst onttrokken worden.

Passieconcert - Johannes Passion 2013

Op **zondag 24 maart om 14.30 uur** verzorgt het Reusels Gemengd Koor o.l.v. Wim van Zantvoort in onze kerk het passieconcert.

Uitgevoerd wordt : Die 7 Worte Jesu am Kreuz van Cesar Franck.

De toegang is gratis.

Op **vrijdag 22 maart om 20.00 uur** brengt het Kempisch Kamerkoor o.l.v. Cees Wouters de Johannes Passion in onze kerk.

Hiervoor gelden de gebruikelijke toegangsprijzen.

Parochiekroniek

Dopen

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. Wij wensen hen een gelukkige en gelovige toekomst toe.

03-02 Sil Peijs z.v. Koen Peijs en Ingrid van Ham

17-02 Fleur Castelijns d.v. Rob Castelijns en

Paula Castelijns-Willems

17-02 Jorn Vullings z.v. Jeroen Vullings en Olga Verstijnen

Overlijden

Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden van :

18-01 Jan Vosters 90 jaar

19-01 Jo Lauwers - Vrijsen 88 jaar

22-01 Annie Duijvelaar 89 jaar

25-01 Wim Smolders 62 jaar

05-02 Paula Diepens-v.d.Borne 90 jaar

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op een weerzien in het Hemelse Rijk.



Het Comité Beauraing "Pro Maria", een organisatie van oudere en gehandicapte vrijwilligers, organiseert al ongeveer 65 jr. verzorgings- en dagbedevaart naar Beauraing plaatsje aan de rand van de Belgische Ardennen, 20 km ten zuiden van Dinant.

Meerdaagse-/dagbedevaarten naar Beauraing, België.

In 2012-2013 vieren we de 80ste verjaardag van de verschijningen. N.B.C. Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch heeft een **vierdaagse bedevaart** met extra zorg naar het Belgische bedevaartplaatsje Beauraing met begeleiding van een priester en het Nederlandse Rode Kruis. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Aan deze bedevaart kunnen ouderen, zieken, gehandicapten, en gezonde pelgrims deelnemen.

De bedevaart van **27 t/m 30 april 2013** heeft de opstapplaatsen Schaijk, Helmond, en Westerhoven. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof en persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, stille aanbidding, kruisweg, boeteviering en Mariawake met handoplegging. Het accueil, waar we verblijven, is volledig gerenoveerd met kamers voor 1 of 2 personen. Reissom voor de meerdaagse bedevaart is € 265,- (gewone zitplaats bus). Bij de reissom zijn inbegrepen de heen- en terugreis van de centrale opstapplaats naar Beauraing, volledig pension, een ongevalen,



ziekte- en reisverzekering, bijdrage om verblijf en vervoer voor vrijwilligers van het Rode Kruis.

De **dagbedevaart** op zondag **28-4-2013** heeft de opstapplaatsen Alverna, Nijmegen, Helmond, Asten, Eersel, en grensovergang Bergeijk. De vieringen op 28 april, H. Mis, Mariahulde, lof en krijgt u de persoonlijke zegen

met het H. Sacrament en dit m.m.v. een koor uit Mill. Vertrek uit Beauraing om 16.00 uur. De reissom is € 30,- p.p. (incl. drankje op de heenweg) Meer inlichtingen N.B.C. Pro Maria: mw R. Senders, Schapendries 16, 5521 LH Eersel, 0497-682296 . Opgave tot zes weken voor de bedevaart.

Vastenactie 2013

Het project dat voor dit jaar gekozen is: hulp voor de migranten in Honduras. Veel mensen in Honduras zien migratie nog als de enige oplossing om uit de ellendige levensomstandigheden van henzelf en hun familie te worden verlost. Honduras is een klein land in Midden-Amerika. De kloof tussen een paar rijken en de arme massa is enorm groot. De corruptie tiert welig. De armen hebben gebrek aan menswaardige voorzieningen, aan goede huisvesting, een goede baan, aan volwaardig voedsel, aan alles eigenlijk. Het geweld van allerlei bendes is groot. Het land lijkt een jungle, waarin niet te overleven valt. Soms lijkt het of slechts gekozen kan worden tussen: 'er een einde aan maken', 'lid worden van een bende' of 'emigreren naar de VS'. In het **weekend van 23 en 24 maart zal er een extra collecte** zijn in onze kerk t.b.v. van dit project. Ook de basisscholen sparen voor dit project van Honduras.

Uit een brief van Theo Adams uit Brazilië

In oktober 2012 werd ik opnieuw gevraagd om als vrijwillig directeur van Kinderdorp door te gaan voor vier jaar. Ik krijg de indruk dat er steeds meer bijkomt. Het afgelopen jaar zijn er veel veranderingen aangekondigd en stelt de regering nieuwe eisen aan de kinderopvang. Verschillende keren was er het afgelopen jaar geld tekort. We hebben geen activiteiten hoeven stop te zetten, maar veel zaken werden aangepast of uitgesteld. Met de bijdragen van velen van jullie hebben we het volgende kunnen realiseren: lonen betalen-een loods bouwen voor tuinaarde-aankoop van materialen voor beroepsvorming lassen, bankwerken en computeronderhoud-helpen van arme families en alleenstaande moeders-herziening van daken en goten.

Eind november werd de bankwerk- en lascursus afgerond met een diploma uitreiking. Zonder uw financiële steun zou het niet mogelijk geweest zijn. Zonder die steun geen cursus ! Voor 2013 zijn er veel aanpassingen nodig op de kinder-units, de keuken en de refter.

Ik ben nu 20 jaar verbonden aan het Kinderdorp en maak me zorgen over de toekomst. Theo schrijft dat hij hoopt ook in 2013 weer te kunnen rekenen op de steun vanuit de Reuselse gemeenschap.

"Jullie belangstelling en inzet maken het mogelijk om door te gaan, waar veel anderen moeten afhaken." Velen van jullie zijn al jaren donateur. Hartelijk dank daarvoor. Wilt u het Kinderdorp ook ondersteunen, dan kan dat !

Parochie Reusel met rek.nr.: 14 34 01 963 o.v.v. gift Theo Adams

Palmpaasstokprocessie

Op **zaterdag 23 maart om 19.00 uur** zijn alle kinderen van de basisschool uitgenodigd voor de viering van Palmпасen. Bij deze viering worden de palmtakjes gezegend en op het eind van de viering aangereikt. Dat gebeurt ook op zondag 24 maart.

Op zaterdag is er ook de palmpaasstokprocessie voor de kinderen in de kerk. De kinderen brengen hun eigengemaakte palmpaasstok mee naar de kerk, waarbij het broodhaantje en het palmtakje in de kerk nog zullen worden aangereikt. Een voorbeeldtekening is te krijgen op de pastorie. Het Communicantenkoor 2013 o.l.v. Jacques Lemmens zullen de gezangen verzorgen.

Opbrengsten extra collecte 2012

Totalen vastenactie(Scholen-Mariahof-Kerk)	€	1.710,95
Roepingenzondag 28-29 april		107,59
Oosterse Kerken 5-6 mei		112,95
Communicanten 2012 Kika fonds		249,28
Ned.Missionarissen 19-20 mei		135,20
MIVA 25-26 aug.(Kerk - Mariahof)		182,34
Vredesweek - Pax Christi 15-16 sept.		116,74
Nat.Kath.Thuisfront		131,49
Wereldmissiedag - kinderen-scholen 6-7 okt.		469,72
Wereldmissiedag 20-21 okt.		153,49
Willibrordzondag 3-4 nov.		109,55
Radboudzondag 10-11 nov.		90,18
Nationale Jongerencollecte 17-18 nov.		121,11
Aktie Theo en Theo 24-25 nov.		189,95
Adventsactie 15-16 dec.		113,62
Voedselbank Bladel e.o. 24-25 dec.		894,33

Totalen extra collecte 2012 € 4.888,49

Hartelijk dank parochianen voor deze gulle extra bijdrage !!!

Overzicht vieringen

Maandag t/m vrijdag	18.30 uur Rozenkransgebed 19.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag	19.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste met aanbidding
Zaterdag	19.00 uur Eucharistieviering
Zondag	09.30 uur Eucharistieviering

Eucharistievieringen februari - maart 2013

Za. 23 febr. 19.00 uur	2e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie
Zo. 24 febr. 09.30 uur	2e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie mmv het Gemengd Kerkkoor
Za. 2 maart 19.00 uur	3e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie
Zo. 3 maart 09.30 uur	3e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie
Za. 9 maart 19.00 uur	4 ^e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie
Zo.10 maart 09.30 uur	4 ^e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie mmv het Gemengd Kerkkoor
Za.16 maart 19.00 uur	5 ^e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie
Zo.17 maart 09.30 uur	5 ^e Zondag Veertigdagentijd - Eucharistie
Za.23 maart 19.00 uur	Palmpasen - Eucharistie met Palmpaasstokprocessie voor alle kinderen mmv Communicantenkoor
Zo. 24 maart 09.30 uur	Palmpasen - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Ma.25 maart 19.00 uur	Eucharistie- en boeteviering voor Pasen
Do.28 maart 19.00 uur	Witte Donderdag - Eucharistie met voetwassing 12 communicanten mmv Gemengd Kerkkoor
Vrij.29 maart 15.00 uur	Kruisweg
19.00 uur	Kruisverering met lijdensverhaal
Za.30 maart 21.00 uur	Paaswake met zegening vuur en water mmv Kerkkoor uit Enschoot o.l.v. Wim van Zantvoort

Nieuwe kopij inleveren vóór 4 maart 2013 op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl
