



33e jaargang, nr. 7
augustus 2013

PAROCHIEKLANKEN

MEDEDELINGENBLAD PAROCHIE O. L. VROUW TENHEMELOPNEMING REUSEL
Tel. (0497) 64 13 60 E-mail: kerkreusel@hetnet.nl. Rabobank nr 14 34 01 963
Internet website: www.parochiereusel.nl

ZEG ME WIE IK BEN

We staan in ons leven vaak op een kruispunt van wegen en dan moet je kiezen welke kant je uitgaat. De richting die je kiest is vaak bepalend voor je verdere leven. Een verkeerde afslag nemen betekent dat je je doel bereikt via tal van omwegen of dat je eindeloos blijft ronddwalen, een zwerfend bestaan leiden, noemen we dat. Net zoals iedere mens wordt ook Petrus in het evangelie voor die keuze gesteld. “Wie wil je volgen?” “U natuurlijk!” “Weet je dan ook wie Ik ben?” “Ja, U bent de Christus, de Zoon van de levende God”. Zo op het eerste oog lijkt dat een prachtige geloofsbelijdenis. Zou Petrus toen al beseft hebben wat hij zei?

Ik vraag dat wel eens aan een bruidspaar: “Weet je ook met wie je trouwt? Hoe goed kennen jullie elkaar?” En dan volgt er één lovende litanie, met tussen de lippen door een kleine maar. Liefde stelt je in staat het beste in elkaar naar boven te halen.
niet geplaveid

Toen ik 11 jaar geleden “ja” zei tegen Onze Lieve Heer, gaf ik hetzelfde antwoord als Petrus, met volle overtuiging, er op vertrouwend dat het een goede keuze was. En dan ga je op weg, ontdekkend dat de weg, die je gaat niet geplaveid is, een weg is van vallen en opstaan. Leven is gave en opgave. En dan ben je bij Petrus in goed gezelschap. Ook zijn weg was er een van vallen en opstaan. Van een heel felle getuigenis: “Al laten ze U allemaal in de steek, ik nooit”, om nog geen paar uur later te zeggen: “Ik ken die man niet. Ik weet niet over wie je het hebt.” Zo iemand noemt Jezus een steenrots, op zo iemand bouwt Hij zijn kerk. Het leven van Petrus is zo herkenbaar voor ons. Zijn leven is, net als dat van ons, een strijd. Aan de ene

kant trekt God aan je, aan de andere kant staan de bekingen van het leven. Wie trekt er aan het langste eind ? Als je 60 wordt, dan mag je een tussenbalans opmaken en dan merk je dat het touwtrekken nog steeds voortduurt. Eigenlijk is dat een prachtig gevecht. Je ervaart wel dat al die keren, dat God aan het langste eind trekt, misschien niet de gemakkelijkste, maar wel de gelukkigste momenten in je leven waren.

touwtrekken

We kennen het gezegde: door schade en schande word je wijs. Wil je bij dat touwtrekken aan het langste eind trekken, dan vraagt dat om een goede conditie, anders verlies je terrein. Ga je als priester je gebedsleven verwaarlozen, dan word je meteen de andere kant uitgetrokken. Voor mij is een leven zonder gebed hetzelfde als "liefde op afstand." Manlief belt naar zijn vrouw: "Schat, ik ben er vanavond niet, maar ik hou van je." Dat moet je dus geen hele week proberen, want dan kom je ongeloofwaardig over en dat komt de liefdesverhouding niet ten goede. Lief hebben, houden van kun je niet door de telefoon, dat moet je elkaar laten voelen. Van God houden kun je ook niet op afstand. Hij wil binnenkomen in ons leven. Hij wil de motor worden van ons handelen. Maar die motor hapert wel eens. En dan komt de vraag: God, waar ben je nou? Iedere keer als ik je nodig heb, ben je er niet. Jij spant mij altijd voor jouw karretje, maar je trekt die kar nooit zelf. Met dat gevoel heb ik wel eens geworsteld, vooral als je met mensen door een diep dal moet en het leed onvoorstelbaar groot is. Tot je ontdekt: God trekt niet, Hij duwt. De duwer zie je niet, maar je voelt hem wel. Touwtrekken met een 'duwtje in de rug' is gemakkelijker. Dat duwtje mag je conditie noemen, geestelijke conditie. En daarbij zijn voor mij het vieren van de Eucharistie en het tijd nemen voor gebed onmisbaar. Juist daardoor geef je God de kans binnen te komen in je leven.

Goed, ik hoor ook de geluiden: Ik geloof op mijn eigen manier en daar heb ik de kerk niet voor nodig. Dat is hetzelfde als: "Ik hou van mijn vrouw, maar daar hoef ik haar niet voor te zien." Dat betekent op den duur wel ... einde relatie.

wereldjongerendagen

Ik heb de laatste dagen met verbazing gekeken naar de beelden van de Wereldjongerendagen in Rio De Janeiro . Eén opmerking keerde regelmatig terug: “Hier kun je samen je geloof uitdragen. Je hebt elkaar nodig en daarom zijn deze dagen zo inspirerend voor ons. Je hebt elkaar nodig. Geloven kun je niet alleen. Geloof vraagt om te worden uitgedragen, beleefd en gevierd, zoals ons leven daar ook om vraagt. We horen het Jezus aan Petrus vragen: “Weet je wie Ik ben?” met als antwoord: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God.” Zijn boodschap is duidelijk: “Liefde is sterker dan haat en leven sterker dan welke vorm van dood ook.” Daar zit een opdracht in: “Haal het beste in elkaar naar boven en probeer elkaar steeds weer opnieuw over dode momenten heen te helpen door elkaar in woord en daad nabij te zijn. Een eerlijk gebed kan daarbij van onschatbare waarde zijn. Ook om te komen tot een eerlijk antwoord op de vraag van Jezus: “Zeg me wie Ik ben.”

Pastoor van Roosmalen

Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur

1. Wanneer parochianen graag de **H.Communie** willen ontvangen op de **1^e Vrijdag van de maand of bij Hoogfeesten** dan kan men naar de pastorie bellen en met de pastoor daarover een afspraak maken.(tel.: 641360)
2. Voor **misintenties** en andere vragen kunt u de pastorie altijd bezoeken op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand aanwezig. De pastoor kunt u altijd bellen voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.
3. Voor het **Sacrament van de Ziekenzalving** kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk uur van de dag.
4. Voor het **Sacrament van het H.Doopsel** neem je telefonisch

contact op met de parochie(tel.:641360) 's morgens van 10.00 - 12.00 uur(niet op donderdag). Je maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop je je kindje wilt laten dopen. In Reusel wordt er nog steeds individueel gedoopt vanaf 13.00 uur op de **2^e en 4^e Zondag van de maand**. U krijgt informatie toegezonden over de voorbereidingsavond op dit sacrament.

5. Voor een **ziekenbezoek** kunt u altijd bellen met de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Verpleeghuis Floriaan, Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.

6. Voor het **Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht)** kunt u altijd bellen met de pastoor (tel.: 641360) voor een afspraak.

Onderhoud van onze R.K. Begraafplaats

Elke woensdagmiddag zie je onze vrijwilligers bezig om onze begraafplaats mooi te houden. Vele uren worden daarin gestoken om het zo ook te houden. Als parochiebestuur en ook als parochianen zijn wij hen veel dank verschuldigd. Als bezoekers van de begraafplaats kunnen wij hen ook een beetje helpen door alle afval van de eigen graven in de groene containers te deponeren. Ook tussen de graven bij de grafzerk géén spullen te laten liggen. Of opruimen of mee naar huis nemen. Bij het waterpunt zijn ook altijd wel een hark of schoffel te vinden om deze even te gebruiken en weer terug te brengen. Ook de gieters steeds weer terug te brengen naar het waterpunt, zodat niemand er op misvat. Met dank voor u allen! En hebt u nog enkele uurtjes per week tijd om mee te komen helpen op de begraafplaats dan kunt u zich melden bij Piet van Limpt met tel.nr.: 641430. Voor alle administratieve zaken van de begraafplaats is Kees van Kemenade de contactpersoon.

Extra collectes

MIVA in het weekend van 24 en 25 augustus 2013

Het thema 'Help de kinderen in Brazilië'

Tijdens de MIVA collecte staat het werk van Zuster Maria Lijnen en Pater Cristiano Joosten centraal. Zuster Maria Lijnen heeft in Bayeux een centrum opgericht voor kinderen uit arme wijken. Met onderwijs, sport, muziek en kunst voorkomt ze dat deze kinderen op straat belanden, tussen de drugsbendes en het geweld. Pater Cristiano Joosten is in Campina Grande met het Kinderpastoraat bezig voor moeders en kinderen in een arme plattelandsstreek. Beiden hebben MIVA gevraagd om een auto. "Zonder vervoer staan we stil. Met een auto kunnen we zoveel meer mensen bereiken," legt pater Cristiano uit. Een auto is in deze arme plattelandsstreek geen luxe. De afstanden zijn hier enorm. Ze kunnen lang niet alle gezinnen bereiken zonder auto. Help mee met de MIVA-collecte op 24 en 25 augustus 2013 ! Dit jaar gaat de opbrengst van de collecte naar vervoersmiddelen voor moeder & kind projecten voor de armen in Brazilië. Wij bevelen deze collecte bijzonder bij u aan.

Pax Christi - Vredesweek 21 en 22 september 2013

De Vredesweek 2013 (21 t/m 29 september) staat in het teken van vredesactivisme. Onder het motto 'Act for peace' vragen Minister, Staatssecretaris en Ambassades van Vrede aandacht voor moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland. Dit jaar geven we bijzondere aandacht aan Syrië.

Pax Christi werkt vanuit twee centrale waarden aan vrede in gebieden met conflict:

- menselijke waardigheid;
- solidariteit met dragers van vredesinitiatieven en slachtoffers van oorlogsgeweld. Deze centrale waarden leiden tot een andere visie op vrede en veiligheid. We laten ons in het vredeswerk in gebieden met conflict leiden door het concept human security: bij het bestrijden van een conflict staat het beschermen van burgers en hun veiligheid voorop.

Ook deze collecte wordt door ons aan u aanbevolen !

Parochiekroniek

Dopen

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. Wij wensen hen een gelukkige en gelovige toekomst toe.

30-06 Stijn z.v. Jef Vercammen en Inge Vercammen-Jansen

11-08 Jurre z.v. Dennis Smits en Caroline Smits-Smits



Overlijden

Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden van :

27-06 Jan Verspaandonk 82 jaar

08-07 Nelly Groenen-v.d.Palen 78 jaar

19-07 Piet van Dooren 79 jaar

06-08 Rieka Verhagen-Kaethoven 96 jaar



Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Gebed tot de Heilige Geest

Kom, heilige Geest,

vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw Liefde.

Zend uw Geest uit en alles zal herschape worden.

En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

Laat ons bidden.

God, door uw heilige Geest hebt Gij uw Licht geschonken aan hen die geloven.

Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest om al wat goed is te kennen en ons altijd over zijn bijstand te verheugen.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Website van onze parochie

Op onze website www.parochiereusel.nl vindt u alle informatie over de parochie.

Voor meer info : onze websitebeheerder Kees van Kemenade.

Overzicht vieringen

Maandag t/m vrijdag	18.30 uur Rozenkransgebed
	19.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag	19.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste met aanbidding
Zaterdag	19.00 uur Eucharistieviering
Zondag	09.30 uur Eucharistieviering
Noot: Za. 7/9 en Ma. 9/9 en Di. 10/9 eucharistieviering om 09.30 uur i.v.m. de kermis	

Eucharistievieringen augustus - september 2013

Za. 24 aug.	19.00 uur	21 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie Extra collecte voor de Miva
Zo. 25 aug.	09.30 uur	21 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor Extra collecte voor de Miva
Za. 31 aug.	19.00 uur	22 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 1 sept.	09.30 uur	22 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 7 sept.	09.30 uur	Eucharistieviering i.v.m. de kermis
Zo. 8 sept.	09.30 uur	23 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Za. 14 sept.	19.00 uur	24 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 15 sept.	09.30 uur	24 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 21 sept.	19.00 uur	25 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie Extra collecte voor Pax Christi - Vredesweek
Zo. 22 sept.	09.30 uur	25 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor Extra collecte voor Pax Christi - Vredesweek
Za. 28 sept.	19.00 uur	26 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 29 sept.	09.30 uur	26 ^e Zondag door het Jaar - Eucharistie

Nieuwe kopij inleveren vóór 2 sept.2013 op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl



Lourdesreis met het Bisdom in 2014

Het Bisdom van 's-Hertogenbosch gaat in 2014 (26 april t/m 3 mei) op bedevaart naar Lourdes met alle parochianen van onze Bisdom.

Door met elkaar te pelgrimeren willen we de nieuwe parochies de kans geven een stevig fundament te geven om mensen van de verschillende oude parochies echt bij elkaar te brengen. Samen verdiepen we ons geloof en versterken we onze onderlinge banden. We mogen met onze vreugde, maar ook onze zorgen op weg gaan naar Lourdes, naar Maria. Wanneer velen met ons meegaan kunnen we gezamenlijk een geloofservaring opdoen. Daarom is onze vurige hoop dat wij met jong en oud, met ziek en gezond, in 2014 naar Lourdes op bedevaart mogen gaan. Kosten van de bedevaart met reis en verblijf zullen binnenkort worden bekendgemaakt. Reizen mogelijk per vliegtuig, TGV, bus of vnb-lance bus(zorg).

Eenieder is van harte uitgenodigd. Voor meer informatie : Nellie Vosters-Coolen, Lensheuvel 52 b, 5541 BD Reusel tel.: 0497-642221

José Hermans-Wenting, Draaiboom 43, Lage Mierde tel.: 013-5092446.
