



33e jaargang, nr. 4
april 2013

PAROCHIEKLANKEN

MEDEDELINGENBLAD PAROCHIE O. L. VROUW TENHEMELOPNEMING REUSEL
Tel. (0497) 64 13 60 E-mail: kerkreusel@hetnet.nl. Rabobank nr 14 34 01 963
Internet website: www.parochiereusel.nl

PINKSTEREN: “ iedereen verstond hen in zijn eigen taal ”

Herkent u dat ene regeltje uit de geloofsbelijdenis: “Ik geloof in de heilige Geest.” Weet u dan ook waar u in gelooft? We gaan terug naar het moment, waarop God de mens heeft geschapen. Dan lees ik in de bijbel: “God blies zijn levensadem in de mens.” Vrij vertaald: God legt het beste van zichzelf in het hart van iedere mens, blaast hen a.h.w. zijn levensadem in, waardoor de mens in staat is zijn leven liefdevol te delen met anderen. Dat doet God nog steeds bij ieder kind, dat geboren wordt. Dat heeft Hij ook bij ons gedaan. Wij hebben het in ons om het beste in elkaar naar boven te halen.

Of we dat ook doen is iets anders, maar we kunnen het wel. God houdt zoveel van ons, dat Hij zelfs de hele aarde, met alles er op en er aan, aan de mensen heeft toevertrouwd. Eén opdracht gaf Hij ons mee: “Bevolk de aarde, maak ze vruchtbaar én bewoonbaar voor alle mensen.” Dat lukt alleen maar als we recht doen aan de waardigheid van ieder mensenleven en respectvol omgaan met de natuur.

Goede Geest

Daar heb je een goede geest voor nodig en die heeft God er zelf ingeblazen. Maar we kennen de geschiedenis: Niks goede geest. De eerste mensen aten van de verboden vruchten: ze wilden zelf voor God spelen, Kaïn vermoordde zijn broer Abel en hij zou niet de laatste zijn, die een moord op zijn geweten heeft. Mensen bouwden aan een toren, die zou moeten reiken tot in de hemel om voorgoed van dat gezeur van God af te zijn. Het mondde uit in een gigantische spraakverwarring. Daarmee werd veel duidelijk: waar mensen op de stoel van God gaan zitten, leven zonder God en gebod, daar gaat het faliekant mis. We kennen de mensen, die elkaar naar het leven staan. We kennen de landen, waar het leven onleefbaar is geworden door dictatuur en waar door corruptie veel mensen niet of nauwelijks te eten hebben. Eigenlijk moeten we eerlijk bekennen, dat die Babylonische spraakverwarring de hele mensengeschiedenis heeft beheerst, totdat God het genoeg vond en zijn eigen Zoon naar deze

aardbodem zond. Maar ook Jezus werd een teken van tegenspraak. Voor zoveel liefde was er op onze wereld geen plaats. Je mag blijkbaar nooit je vinger leggen op de zere plek. En toch kreeg door Zijn liefde de wereld een nieuwe impuls, alsof God opnieuw zijn adem uitstortte in het hart van de mensen.

En dat gebeurde op het eerste Pinksterfeest.

Wind en vuur

Binnen in dat huis zaten de elf leerlingen, die wel naar buiten wilden treden, maar het niet durfden door gebrek aan moed en vertrouwen. Het staat er zo mooi: “Plotseling ontstond er een hevige wind. Het hele huis was er vol van. Ramen en deuren vlogen open en de elf apostelen stonden vol in de wind. Ooit langs het strand gewandeld en de wind op kop? Dan weet je hoe verfrissend dat werkt. De apostelen hadden ineens de goede geest te pakken. Het vlammetje, dat in hen smeulde, groeide uit tot een niet te doven vlam. Wind en vuur ... twee prachtige symbolen voor de H. Geest. Er was geen spraakverwarring meer, ze spraken de taal van de liefde en die is universeel. “Iedereen verstond hen in zijn eigen taal”. En dan horen we de boodschap: “Die Jezus, die jullie monddood hebben gemaakt op het kruis, is niet dood. Hij leeft. Hij is springlevend onder ons aanwezig. Hij is de motor van ons handelen. En dan vallen alle puzzelstukjes in elkaar. De goede geest is daar aanwezig waar mensen de taal van de liefde spreken, waar mensen het beste in elkaar naar boven halen, elkaar de kans geven om te doen waar ze goed in zijn. In die leefwereld dragen gezonde mensen de zorg voor zieken en zorgen jonge mensen voor hun oudere medemens. In die wereld durven mensen elkaar te ontmoeten in hun zwakheid.

Scheurtjes

We zijn nu een paar duizend jaar verder. Maar het “bolwerk” van de H. Geest, onze eigen kerkgemeenschap, vertoont scheurtjes. Lang niet altijd wordt de taal van de liefde gesproken en gevoeld. Het lijkt alsof de wind is gaan liggen en de conditie verzwakt bij gebrek aan tegenwind. Het vuur van de geest lijkt uitgedoofd. Daarom is het goed om ieder jaar Pinksteren te vieren, de dag waarop de kerk werd gesticht. Dat vraagt om een stukje bezinning over de toekomst. In onze parochie staan we voor een geweldige uitdaging. De fusie zit er aan te komen. Met de parochies van Hulsel, Lage Mierde en Hooge Mierde staan we voor de opgave uit te groeien tot een vitale geloofsgemeenschap. De kern van onze geloofsbelijdenis is hetzelfde: “Liefde is sterker dan haat en leven sterker dan welke vorm van dood ook.” Om die boodschap ook in onze nieuwe parochie

handen en voeten te kunnen geven en daarbij de universele taal van de liefde te spreken is het goed om elkaar met Pinksteren de kracht van de H. Geest toe te wensen, zò dat wij geraakt worden door het vuur van de Geest, zodat ook wij storm en wind niet uit de weg gaan om fris en open te bouwen aan de toekomst.

“Ik geloof in de H. Geest.” U hopelijk ook ! Pastoor van Roosmalen

Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur

1. Wanneer parochianen graag de **H.Communie** willen ontvangen op de **1^e Vrijdag van de maand** dan kan men naar de pastorie bellen en met de pastoor daarover een afspraak maken.(tel.: 641360)
2. Voor **misintenties** en andere vragen kunt u de pastorie altijd bezoeken op maandag-, dinsdag- , woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand aanwezig. De pastoor kunt u altijd bellen voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.
3. Voor het **Sacrament van de Ziekenzalving** kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk uur van de dag.
4. Voor een **ziekenbezoek** kunt u altijd bellen met de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Verpleeghuis Floriaan, Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.
- 5 Voor het **Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht)** kunt u altijd bellen met de pastoor (tel.: 641360) voor een afspraak.

Kerk telling 2013

In het weekend van 2 en 3 maart en 9 en 10 maart heeft de jaarlijkse kerk telling plaatsgevonden op verzoek van Kaski.

Een wetenschappelijk instituut van de Radbouduniversiteit Nijmegen, dat onderzoek doet in opdracht van de Nederlandse Kerkprovincie naar de bezoekersaantallen.

In het 1^e weekend was er op zaterdagavond en zondagmorgen een totaal kerkbezoek van 380 bezoekers.

In het 2^e weekend was er een totaal kerkbezoek van 525 bezoekers.

Een gemiddelde van 453 kerkbezoekers per weekend.

Over 2012 was dat gemiddelde 447 kerkbezoekers.

H. VORMSEL op 5 april 2013

door **DEKEN SPIJKERS** toegediend aan

Jorg Antonis	Danique Bleijs
Maud Jansen	Iwan Kaethoven
Kylian van Kuijk	Nanne Lavrijsen
Walter Levens	Lotte van Limpt
Chantal Mollen	Jurre Teurlings
Veerle Verhoeven	Erwin Vosters

Eefje Winkelhuijzen.

Hebben hun 1^e H.COMMUNIE gedaan op 14 of 21 april 2013

Kai Bierens	Sam van den Borne
Eva van Breda	Giovanny Castelijns
Sem van Gompel	Isabella Heesterbeek
Janne Hermans	Lenne Jansen
Ties Kerkhofs	Tim Lavrijsen
Rowena Ronken	Celina Sol
Maud Verspaandonk	Janouk van der Voort
Mike van de Voort	Bente Wigman
Nick van Gestel	

Janne van Eijk	Maud Heesters
Juul van der Heijden	Imke Kraayvanger
Iris Lavrijsen	Meggin Meulenbroeks
Sil Peters	Noor Pijs
Dani Spooren	Pleun Vermue
Sem Vosters	

Britt van den Borne	Fran van den Borne
Birgit Dieker	Kyra Hendriks
Indy Hendrixx	Noëlle van Herk
Remy van Herk	Guillaume Herijgers
Maike Krijnen	Britt Laarakker
Rene de Lepper	Britt van Limpt
Noa van Loon	Eva Schrik
Mauro Sebrechts	Kevin van Strijdhoven
Teun van Veldhoven	Joep van de Voort
Alice Vosters	Mika Vosters
Jasper Wieskamp	Hedy Wouters

Extra collecte in de kerk van Reusel weekend van 11 en 12 mei 2013 Week van de Nederlandse Missionaris

Na de oorlog werd in bijna elke parochie de zogenaamde Missieweek gehouden. Dan vond er een grote tentoonstelling plaats, waarop alle missionerende orden en congregaties én organisaties als MIVA en MEMISA een stand hadden. Een week lang maakten zij dan 'reclame' voor hun werk in wat toen nog 'missielanden' werden genoemd. Het organisatiecomité stelde eind jaren zestig aan de bisschoppen voor om in plaats van al die lokale missieweken één jaarlijkse, landelijke actie te houden ten behoeve van de Nederlandse missionarissen. Dat werd de 'Week voor de Nederlandse Missionaris'.

Die stelt zich ten doel aanvullende ondersteuning te geven aan Nederlandse missionarissen (religieuzen en leken), zowel in financieel als materieel opzicht als met het oog op hun welzijn.

Het persoonlijk welzijn van de missionaris (religieus of leek) staat voor de WNM centraal. Er zijn nog 800 Nederlandse missionarissen in het buitenland, dus het is nog steeds een actueel punt. Al die missionarissen werken aan de ontwikkeling van het sociale en kerkelijke leven in dorpen en steden overal ter wereld. Veel gelovigen in Nederland hebben gelukkig nog steeds geld over voor hun landgenoten, die ook een beetje namens hen in de armste gebieden werkzaam zijn ! De missionarissen ervaren deze hulp als een grote steun in de rug. Wij bevelen deze extra collecte bijzonder bij u aan !

PINKSTERVOETTOCHT FRANCISCAANSE BEWEGING 2013 IN HELVOIRT

Thema: eenvoud

De 44^e jaarlijkse Pinkstervoettocht van de Franciscaanse Beweging (FB) wordt dit jaar georganiseerd van vrijdagavond 17 tot en met maandagmiddag 20 mei in Helvoirt, tussen Tilburg en Den Bosch. Plaats van overnachting is het bezinningscentrum Emmaus, op 800 meter afstand van de Loonse en Drunense Duinen. Dagelijks worden er in groepen van acht tot tien deelnemers tochten gemaakt van 8 of 16 kilometer.

Voor meer informatie: Mieke Dorssers, telefoon: 06-50628449 .

Meimaand - Mariamaand

Elke woensdagavond in de maand mei om 19.00 uur worden de gezangen verzorgd door ons Gemengd Kerkkoor. Hierbij worden in het bijzonder de Marialiederen gezongen tijdens deze Mariamaand. Een boekje van deze Marialiederen is voor eenieder in de kerk aanwezig. U wordt hierbij in het bijzonder uitgenodigd.



Parochiekroniek

Dopen

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. Wij wensen hen een gelukkige en gelovige toekomst toe.

14-04 Melissa d.v. Bas Dickhoff en Femke Liebregts



Overlijden

Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden van :

09-03	Harrie Castelijns	96 jaar
21-03	Louis Smulders	84 jaar
23-03	Leen van Gestel-Jansen	94 jaar
27-03	Wim Lavrijsen	82 jaar
29-03	Jan Janssen	71 jaar
29-03	Jan Lavrijsen	78 jaar
05-04	Thea van Limpt-Paridaans	70 jaar



Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op een weerzien in het Hemelse Rijk.

Een uitvaartmis in onze kerk geeft vele mogelijkheden om een persoonlijke inbreng te hebben tijdens deze afscheidsviering. Op de plaatsen maakt u de keuze uit de aangereikte teksten of voegt u persoonlijke herinneringen, gedachten of gedichten toe. En geeft u ook aan wie deze teksten gaat uitspreken. Onderstaand ziet u de opbouw van deze Eucharistieviering.

1. Afhalen van de overledene door de pastoor
2. Intocht met gezang door het Koor Requiem aeternam
3. Kruisteken en begroeting door de pastoor
4. Kaarsen aansteken bij de baar door ... met zang door het Koor
5. Herinnering door
6. Openingsgedachte / - gedicht door
7. Openingswoord door de pastoor
8. Schuldbelijdenis
9. Kyrië door het Koor
10. Openingsgebed door de pastoor
11. Lezing: door
12. Tussenzang door het Koor
13. Evangelie: door de pastoor
14. Preek door de pastoor
15. Credo door het Koor
16. Voorbede door met acclamatie door het Koor
17. Klaarmaken van het altaar / collecte / bidprentje
Offerzang door het Koor
18. Gebed over de gaven
19. Prefatie gebeden
20. Sanctus door het Koor
21. Eucharistisch gebed
22. Pater Noster door het Koor
23. Agnus Dei door het Koor
24. Lieder tijdens de communie door het Koor o.a ...en Avé Maria
25. Gebed ná de communie door de pastoor
26. Gedachteniskruisje wordt naar de gedachteniskapel gebracht
door met orgelmuziek
27. Slotgedachte door
28. Lied door het Koor
29. Absoute met besprenkeling en bewieroking met
gezag door het Koor
30. Uittocht met gezang door het Koor In paradysum

Overzicht vieringen

Maandag t/m vrijdag	18.30 uur Rozenkransgebed
	19.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag	19.30 uur Uitstelling van het Allerheiligste met aanbidding
Zaterdag	19.00 uur Eucharistieviering
Zondag	09.30 uur Eucharistieviering

Eucharistievieringen april - mei 2013

Za.27 april	19.00 uur	5 ^e Zondag van Pasen - Eucharistie
Zo.28 april	09.30 uur	5 ^e Zondag van Pasen - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Za. 4 mei	19.00 uur	6 ^e Zondag van Pasen - Eucharistie met de Dodenherdenking
Zo. 5 mei	09.30 uur	6 ^e Zondag van Pasen - Eucharistie
Do. 9 mei	09.30 uur	Hoogfeest van Hemelvaart - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Za.11 mei	19.00 uur	7 ^e Zondag van Pasen - Eucharistie
Zo 12 mei	09.30 uur	7 ^e Zondag van Pasen - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Za. 18 mei	19.00 uur	Hoogfeest van Pinksteren - Eucharistie
Zo. 19 mei	09.30 uur	Hoogfeest van Pinksteren - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Ma. 20 mei	09.30 uur	2 ^e Pinksterdag - Eucharistie
Za. 25 mei	19.00 uur	Hoogfeest vd H.Drie-Eenheid - Eucharistie
Zo. 26 mei	09.30 uur	Hoogfeest vd H.Drie-Eenheid - Eucharistie mmv Gemengd Kerkkoor
Za. 1 juni	19.00 uur	Hoogfeest van het H.Sacrament - Eucharistie Slotviering Communicanten-Vormelingen 2013 mmv het Communicantenkoor o.l.v. dirigent Jacques Lemmens
Zo. 2 juni	09.30 uur	Hoogfeest van het H.Sacrament - Eucharistie

Nieuwe kopij inleveren vóór 6 mei 2013 op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl