



32e jaargang, nr. 5
Mei 2012

PAROCHIEKLANKEN

MEDEDELINGENBLAD PAROCHIE O. L. VROUW TENHEMELOPNEMING REUSEL
Tel. (0497) 64 13 60 E-mail: kerkreusel@hetnet.nl. Rabobank nr 1434 019 63.
Website: www.parochiereusel.nl

In gesprek met de Heilige Geest

In alle stilte een gesprek aangaan met de H. Geest, zou je ook eens moeten doen. Niet om te weten hoe Hij er uitziet, want dat lukt niet, net zo min als bij wind. Die zie je ook niet, maar je voelt hem wel. Je kunt de wind mee hebben en dan vlieg je vooruit, maar je kunt ook tegenwind hebben en dan wordt er een beroep gedaan op je conditie.



“Of Hij de laatste tijd niet te vaak uit beeld is geweest”, was mijn eerste vraag.

Pinksterfeest

De heilige Geest voelde precies aan, wat ik bedoelde. Hij nam me in gedachten mee naar het eerste Pinksterfeest toen er een storm opstak, die ramen en deuren open gooide van het vertrek, waar de apostelen zaten en hen vol in de wind zette. Precies wat ze nodig hadden. Doe het maar eens: even lekker uitwaaien en voel hoe verfrissend dat is voor je geest.

Het eerste Pinksterfeest iedereen verstond de apostelen in zijn of haar eigen taal. Wat een verschil met de bouw van de toren van Babel toen mensen een toren wilden bouwen, die tot in de hemel zou reiken om niet langer meer van God afhankelijk te zijn. Er ontstond een gigantische spraakverwarring en de toren is nooit afgebouwd.

“Voel je het verschil”, hoorde ik de heilige Geest mij influisteren.

“Als mensen boven zichzelf uitstijgen en op de stoel van God gaan zitten, gaat het faliekant mis.

Waar de één zich ver verheven voelt boven de ander en hem kwetst in zijn gevoel van menswaardigheid, daar is liefde ver te zoeken. “Zo is het altijd geweest, de eeuwen door”, zei de heilige Geest. Mensen zijn hardleers. Geen enkele mensengeneratie is voorbij gegaan, zonder dat de mensenrechten met voeten werden getreden. Tot op de dag van vandaag kwetsen mensen elkaar in hun waardigheid door elkaar te misbruiken, niet alleen op seksueel gebied, maar overal waar de vrijheid van de mens onder druk staat.

Taal van de liefde

En dan dat Pinksterwonder. Iedereen verstond de apostelen in zijn/haar eigen taal. Iedereen sprak op dat moment de taal van de liefde en die is universeel, wereldwijd. De taal van de liefde spreken. Ik heb daar tijdens de pinksternoveen veel over nagedacht. Waarom komt onze kerk vaak zo hard en liefdeloos over? Spreekt ze zo weinig de taal van de liefde? En dat terwijl we zo'n geweldige boodschap mogen uitdragen: “Liefde is sterker dan haat en het leven in de mens sterker dan welke vorm van dood ook”. Je zult het mogen verkondigen: “Waar wij de dood onder ogen zien, roept God de mens tot leven”. Dat is liefde in optima forma, maar het vraagt wel om een levenshouding, waarin je de taal van de liefde spreekt.

Ik hoor ouders zeggen: mijn kinderen zijn allemaal verschillend, denken allemaal anders dan wij, maar praten daar onder elkaar heel open over en hebben respect voor elkaar. Ze zijn allemaal verschillend, hebben allemaal hun eigen gebruiksaanwijzing en toch kunnen ze allemaal door dezelfde deur. Dat is de taal van de liefde. Dat gebeurt niet overal. Er zijn ouders die hun kinderen verliezen terwijl ze nog leven of die hun kinderen in groepen moeten ontvangen, omdat ze niet door één deur kunnen. En toch hebben die ouders alles gegeven.

Warm bad

De universele taal van de liefde spreken: dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Onze kerk is ook één groot gezin, waarin mensen elkaars broeders en zusters zijn met God als liefdevolle Vader. Maar in die kerk gebeurt, wat we in ieder doorsnee gezin zien gebeuren.

Verschil van mening, andere wegen gaan, andere taal spreken, maar hoe anders ook: ieder gezin is gebaat bij een warm nest. Zo zou de kerk ook moeten voelen !

Tweeduizend jaar Christendom is niet genoeg geweest om dat ideaal te verwezenlijken. Hier en daar zien we dat ideaal oplichten. Ook nu verkeert de kerk in zwaar weer. Ik voelde, dat de heilige Geest mij iets wilde zeggen: Zo van...loop eens tegen de wind in, trotseer een keer een flinke storm. Het is een goede conditietest. Kom je in ademnood, werk dan aan een betere conditie, je wordt er fris van in het hoofd.

Herbezinning

Een kerk die in zwaar weer verkeert nodigt uit tot een stukje herbezinning. Hoe komt het dat we er zoveel moeite mee hebben om de taal van de liefde te spreken? Dat we nog steeds die toren van Babel proberen af te bouwen? De heilige Geest gaf mij een goede raad: "Ga gewoon eens voor de spiegel staan. Kijk jezelf recht in de ogen: Spreek je zelf de universele taal van de liefde? Ben je mild in je oordeel over mensen, die anders zijn en denken dan jij zelf? Steek je zelf ook niet ongewild dat vingertje wel eens omhoog?

"Weet je", zei de heilige Geest, "waar mensen de taal van de liefde spreken, hoef je niets met de mantel der liefde te bedekken. Daar zijn en blijven mensen elkaars naasten als ze slachtoffer zijn van een misdrijf, maar ook als ze dader zijn. De taal van de liefde vraagt om een inlevingsgevoel in wat mensen elkaar aandoen en geeft ook ruimte om het boetekleed aan te doen. Het geeft slachtoffers en daders hoop en uitzicht op nieuw leven.

"Heilige Geest, je hebt goed praten", dacht ik. "Dat dachten de apostelen ook", zei Hij, "totdat ze alle schroom van zich afgooiden en geloofden dat het kon. Eén ding moet je niet vergeten", zei de heilige Geest. Blijf bidden om de zeven gaven die Ik je schenk: Sterkte – Verstand – Ontzag – Inzicht – Wijsheid – Kennis – Liefde voor Gods' naam. Ik schenk ze je in de vorm van zaaigoed. Zaadjes hebben warmte nodig om op te komen. Maar daar moet je zelf voor zorgen.

Een Zalige Pinksteren toegewenst !

Korte weergave enkele punten liturgisch vademecum Bisdom 's-Hertogenbosch 2012

Uitvaartvieringen

1. De kern van de kerkelijke uitvaart bestaat in de viering van het woord, de laatste aanbeveling ten afscheid en een eucharistieviering die later kan worden gevierd.
2. Om kerkelijk te zijn dient de viering geleid te worden door een priester of diaken.
3. De uitvaartviering vindt bij voorkeur in de kerk plaats, maar kan ook in de vorm van een verkorte viering (géén eucharistieviering) op een begraafplaats.
4. Stellen de nabestaanden geen prijs op de Eucharistie, dan wordt voor een woorddienst gekozen.
5. Wat betreft de cd's en de alternatieve teksten wordt verwezen naar de in 2003 verschenen brochure van het bisdom 'Kiezen voor een kerkelijke uitvaart' waarin iedere mechanische muziek, waaronder cd's, uitgesloten wordt en de persoonlijke herinnerings-teksten beperkt zijn tot het begin en het eind van de viering.

Avondwake voorafgaande aan de uitvaart

6. Het is de gewoonte geworden aan de vooravond van een uitvaart een voorbereidende gebedsdienst te houden, geleid door leken gelovigen.
7. Het is nogal eens gebruikelijk om een lichtritus met een zevenarmige kandelaar te houden. Bij een avondwake en bij een uitvaart brandt de paaskaars reeds bij de aanvang van de viering.
8. Bij het ontsteken van de zevenarmige kandelaar is het van belang om bij iedere kaars God te prijzen om zijn grote daden, waardoor Hij het voor ons licht maakt.
9. Het is geen herinneringswake maar een gebedswake. De herinnering mag een plaats hebben maar geen overheersende. Dat geldt ook voor de zang. Het dient liturgisch passende religieuze zang te zijn.
10. De Kerk vindt de kerkelijke uitvaart voor haar gelovigen een dermate groot goed dat zij die alleen om een zeer ernstige reden weigert. Dan is het vreemd dat de nabestaanden aan een gelovige de kerkelijke uitvaart weigeren en alleen om een avondwake vragen.

De avondwake is een biddend voorbereiden op de uitvaart van de volgende dag, waardoor deze twee vieringen met elkaar zijn verbonden. Wil de familie dit niet, dan kan men geen avondwake toestaan.

d.d. 29 september 2011
Mgr.Drs. A.L.M. Hurkmans

Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur (tel.: 641360)

1. Wanneer parochianen graag de **H.Communie** willen ontvangen op de **1^e Vrijdag van de maand** dan kan men naar de pastorie bellen en met de pastoor daarover een afspraak maken. (tel.: 641360)
2. Voor **misintenties** en andere vragen kunt u de pastorie altijd bezoeken op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand aanwezig. De pastoor kunt u altijd bellen voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.
3. Voor het **Sacrament van de Ziekenzalving** kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk uur van de dag.
4. Voor een **ziekenbezoek** kunt u altijd bellen met de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Verpleeghuis Floriaan, Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.

Verkoop woning Groeneweg 11

Hebt u belangstelling of weet u een koper schroom dan niet en breng ons in verbinding met de kandidaat-koper. Wij hopen op korte termijn de verkoop te doen afronden. Het is financieel belangrijk dat deze woning een andere eigenaar krijgt, waardoor de parochie niet langer de lasten heeft te dragen. En wij iemand gelukkig kunnen maken met een prachtige woning vlakbij het centrum van Reusel.

Parkeerplaats voor de kerk

Sedert oktober 2011 zijn wij als parochie al in gesprek met de gemeente om te komen tot een verbeterde inrichting van de parkeerplaats op het Kerkplein. En dan in het bijzonder het vrijmaken van de ruimte tegen en nabij de kerk en de pastorie. Gekeken is naar allerlei alternatieven en dat was niet meteen voorhanden. Uit de briefwisseling van eind jaren '90 is niet gebleken, dat de gemeente een overeenkomst had met de parochie in het kader van het centrumplan inzake parkeren en inrichting en aanwijzing van invalidenplaatsen. Als parochie zijn wij bereid om mee te denken met de gemeente, maar dit moet géén aantasting zijn van het ruimtelijk beeld van onze monumentale kerk en pastorie en haar omgeving. Wij hopen met de gemeente binnenkort tot definitieve afspraken te komen en in die zin ook het plein in te richten en de invalidenparkeerplaatsen weer terug te brengen op een voor alle partijen geschiktere plaats.

1^e H.Communie mogen ontvangen op 15 april - 22 april - 13 mei 2012

Stijn Aarts - Pomme Bogaars - Floor van Gestel - Gijs van Gompel - Kay Gijbels - Teun Gijbels - Cassandra van Kuijk - Gwendolyn van Kuijk - Rob Maas - Cris van Spreeuwel - Noël Antonius - Neele Bel - Steffy de Beijer - Sterre de Beijer - Jesse Coppens - Max van Dooren - Rob van Gompel - Tim Goossens - Frenk Hendriks - Tuur Hoskens - Kiki Huijbregts - Martin Kaethoven - Sharon Laarakker - Mirte de Laat - Ward Lavrijsen - Siem van Limpt - Gijs Maas - Noortje Matthijssse - Jinte Michiels - Franka Sanders - Ronin Swaans - Demi Swinkels - Davy Verbaant - Niels Vlamings - Yuri Wagenaars - Jimmy Borrenbergs - Ilse Fabrie - Mike Gerritsen - Pien van Gorp - Imke van der Heijden - Noor van der Heijning - Sanne Huijbregts - Esmee Jansen - Raf Jansen - Joy Kaethoven - Jan Klop - Alexandria de Kroon - Bram van Limpt - Romy Merckx - Lars de Waal - Gijs van den Woudenberg.

Wij feliciteren van harte deze 51 communicanten met dit mooie Sacrament !

Parochiekroniek

Dopen

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. Wij wensen hen een gelukkige en gelovige toekomst toe.



06-05 Marit d.v. Daan Knobben en Linda Knobben-Zijlmans
13-05 Fieke d.v. Jorg Kwinten en Marieke Kwinten-Fiers
13-05 Sem z.v. Toon Vosters en Annemarie Louwers
13-05 Fenne d.v. Ben Roest en Eef Louwers

Overlijden

Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden van:

12-04 Gon Vosters-Janssen 87 jr
28-04 Piet van Limpt 74 jr
30-04 Pim Goudsmits 58 jr
06-05 Thieu Sweijen 84 jr



Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op een weerzien in het Hemelse Rijk.

Jubileumviering

In verbondenheid met elkaar en God's Kerk

16-05 Gouden bruiloft van Rens Wouters en An Wouters-Roijmans.
Een felicitatie voor dit Gouden paar.

Geen Eucharistieviering meer op zondag om 11.00 uur

Vanaf 1 juli 2012 is er niet langer een Eucharistieviering op zondag om 11.00 uur in de kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel. Door de aanstaande fusie met de parochies in Hooge-Mierde, Lage-Mierde en Hulsel moeten we rekening houden met het uitvallen en verschuiven van mistijden. Om daar al enigszins op in te spelen komt deze mistijd op zondag nu al te vervallen. Dat betekent, dat de misintenties voortaan alléén gelden voor de zondagmorgen om 09.30 uur. Wij hopen, dat dit voor onze parochianen niet op problemen zal stuiten.

Overzicht vieringen

Maandag t/m vrijdag 18.30 Rozenkransgebed - 19.00 uur
Eucharistieviering en vrijdag om 19.30 uur Uitstelling van het
Allerheiligste met aanbidding.
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zondag 09.30 en 11.00 uur (tot 24 juni) Eucharistieviering

Eucharistievieringen mei - juni 2012

Za. 26 mei 19.00 uur Slotviering communicanten – vormelingen
2012 m.m.v. communicantenkoor o.l.v. Jacques Lemmens.

Zo. 27 mei 09.30 uur Hoogfeest van Pinksteren – Eucharistie
m.m.v. het kerkkoor

Ma. 28 mei 09.30 uur 2^e Pinksterdag – Eucharistie

Za. 2 juni 19.00 uur Hoogfeest H. Drie-eenheid - Eucharistie

Zo. 3 juni 09.30 uur Hoogfeest H. Drie-eenheid - Eucharistie
11.00 uur Hoogfeest H. Drie-eenheid - Eucharistie

Za. 9 juni 19.00 uur Hoogfeest H. Sacrament – Eucharistie

Zo. 10 juni 09.30 uur Hoogfeest H. Sacrament - Eucharistie
m.m.v. het kerkkoor.

11.00 uur Hoogfeest H. Sacrament - Eucharistie

Za. 16 juni 19.00 uur 11^e zondag door het jaar - Eucharistie

Zo. 17 juni 09.30 uur 11^e zondag door het jaar - Eucharistie m.m.v.
de Gregoriaanse Schola

11.00 uur 11^e zondag door het jaar – Eucharistie

Za. 23 juni 19.00 uur Hoogfeest geboorte H. Johannes de Doper –
Eucharistie

Zo. 24 juni 09.30 uur Hoogfeest geboorte H. Johannes de Doper –
Eucharistie m.m.v. het kerkkoor

11.00 uur Hoogfeest geboorte H. Johannes de Doper –
Eucharistie

Za. 30 juni 19.00 uur 13^e zondag door het jaar - Eucharistie

Zo. 1 juli 09.30 uur 13^e zondag door het jaar - Eucharistie
11.00 uur Geen Eucharistieviering

Nieuwe kopij inleveren vóór **4 juni 2012** op de pastorie
of via e-mail: kerkreusel@hetnet.nl
