



32<sup>e</sup> jaargang, nr. 8  
Augustus-september 2012

# PAROCHIEKLANKEN

---

MEDEDELINGENBLAD PAROCHIE O. L. VROUW TENHEMELOPNEMING REUSEL  
Tel. (0497) 64 13 60 E-mail: kerkreusel@hetnet.nl . Rabobank nr 1434 019 63  
Website: www.parochiereusel.nl

---

## Woordje van de pastoor

### Bezuiniging ... nee toch !!!

\*\*\*\*\*

Op alle hoeken van de straat stonden de mensen bij elkaar, in de hoop, dat iemand hen nodig had. Het was een vertrouwd beeld in Jezus' tijd. En dat waren er veel. Jezus ging op een hele speciale manier met deze mensen om. In zijn parabel over de werkers in de wijngaard vertelt hij aan zijn toehoorders, dat God aan de werkers van het laatste uur evenveel uitbetaalde als aan de werkers van het eerste uur, die de hitte van de hele dag gedragen hadden. En dat leidde tot felle protesten, waarop Jezus antwoordde: " De werkers van het eerste uur hebben toch het afgesproken loon gekregen, wat hindert God dan om een zelfde bedrag te geven aan hen, die maar een uur gewerkt hebben" ?



### C. A. O.

We kunnen ons de woede van de werkers van het eerste uur goed voorstellen. Ook wij houden van "loon naar werken". Deze parabel zou zo op het eerste oog geen goed uitgangspunt zijn voor C.A.O.-onderhandelingen. Blijkbaar kijkt God anders aan tegen mensen en dingen dan wij. De profeet Jesaja had dat allang door, getuige zijn woorden: "Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten en mijn wegen niet uw wegen".

### Wie zijn de laatsten ?

Gods liefde is niet zo bekrompen. Hij is veel royaler dan wij. De laatsten zijn Hem evenveel waard als de eersten. De vraag is: wie zijn die laatsten? In Jezus' tijd waren dat: de mensen van het gewone volk, de zieken, de zondaars, de heidenen, de mensen, die niet meetelden.

Jesus trok er even vlot mee op als met de welgestelden. Ze zijn Hem allemaal even lief. Als hem wordt verweten, dat Hij eet met tollenaars en zondaars horen we Hem zeggen: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken”. De mislukkelingen, die door de wereld worden uitgekotst, liggen Jezus na aan het hart. Ze krijgen kansen op leven, op menswaardig leven. Maar ook nu zijn ze er nog in groten getale die “laatsten”: de kansarmen, de mensen zonder werk en dat worden er nog steeds meer, de gescheiden mensen, de zieken en gehandicapten, allen die zich afgeschreven voelen.

“De laatsten” ... ze zijn er ook in andere landen. Ik denk aan de gewone, goedwillende mensen in Afghanistan, die zich nog steeds niet vrij voelen. De lucht boven hun land hangt nog steeds vol donkere wolken, omdat er elke dag wel ergens een bom tot ontploffing wordt gebracht. Ik denk aan die vele Palestijnse gezinnen, die niets liever willen dan bouwen aan een vreedzame toekomst voor hun gezin en hun land, en die blij zijn met een dag zonder geweld. Ik denk aan al die mensen, die door moord en doodslag hebben ervaren, dat nog steeds het recht van de sterkste geldt in onze wereld. De “eersten” maken de dienst uit, veelal ondersteund door een grote legermacht, die vaak letterlijk over lijken gaat. Maar goed dat Gods' wegen anders zijn. De wegen, die mensen gaan, draaien veelal uit op zelfverdediging, wedijver, eigenbelang . . . carrière maken over de ruggen van anderen. Een levenshouding, die haaks staat op wat God wil.

## **Vrede**

Vrede wordt geboren in een wijngaard, waar de sterksten de zwaksten het beste gunnen, ... in gezinnen, waar mensen niet tegen elkaar worden uitgespeeld, ... op scholen, waar jonge mensen niet worden gewaardeerd alleen op basis van punten, ... in een samenleving, waar vergelden plaats maakt voor vergeven. We hebben de afgelopen maanden vanuit politiek Den Haag meermalen de woorden ombuigen en bezuinigen horen vallen. Jezus neemt die woorden ook in de mond, als Hij stelt, dat de laatsten gelijk zijn aan de eersten.



Ombuigen betekent in zijn ogen: vergelding inleveren voor verzoening.

Bent u tegen te grote bezuinigingen, dan vindt u Hem ook aan uw zijde. In Zijn ogen hoeven we niet te bezuinigen op het goede te doen en het goede te gunnen !!!!

Pastoor van Roosmalen

### **Info en mededelingen pastoor - parochiebestuur (tel.: 641360)**

\*\*\*\*\*

1. Wanneer parochianen graag de **H.Communie** willen ontvangen op de **1<sup>e</sup> Vrijdag van de maand** dan kan men naar de pastorie bellen en met de pastoor daarover een afspraak maken.(tel.: 641360)
2. Voor **misintenties** en andere vragen kunt u de pastorie altijd bezoeken op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 – 12.00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand aanwezig. De pastoor kunt u altijd bellen voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.
3. Voor het **Sacrament van de Ziekenzalving** kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk uur van de dag.
4. Voor een **ziekenbezoek** kunt u altijd bellen met de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te komen. ( tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Verpleeghuis Floriaan, Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.

### **De nieuwe parochie Reusel - De Mierden**

\*\*\*\*\*

De stuurgroep is voor de tweede maal bijeengewees op donderdag 19 juli.

De stuurgroep bestaat uit Jacques van Oppen (Bisdorn), Sjef van Herk (Hulsel), Wim de Jong (Lage Mierde), Jan van Gisbergen (Hooge Mierde), Gust Lavrijsen (Reusel) en pastoor Van Roosmalen (beoogd pastoor nieuwe parochie). Als notuliste is ook aanwezig Hetty Vrijzen - Hagreis. De opdracht van de stuurgroep is om de nieuwe parochie op het bestuurlijke vlak voor te bereiden.

In deze tweede bijeenkomst is er gesproken over de planning van de informatiebijeenkomsten in de vier parochies.

Bij deze bijeenkomsten zullen pastoor Van Roosmalen, Jacques van Oppen en leden van de stuurgroep aanwezig zijn.

Zo spoedig mogelijk zullen deze data worden bekend gemaakt aan de parochianen.

Daarnaast heeft de stuurgroep afspraken gemaakt over het samenstellen van de werkgroep Pastoraat, welke gaat inventariseren de huidige pastorale activiteiten in de vier parochies en de wensen voor het pastoraat in de nieuwe parochie.

Aan de hand hiervan zal een pastoraal beleidsplan worden opgesteld voor de nieuwe parochie.

### Extra collecte voor de **Vredesweek 15 t/m 23 september 2012**

\*\*\*\*\*

Elk jaar organiseert IKV Pax Christi de Vredesweek in de derde week van september.

Vele burgers staan in die week stil bij het thema vrede. Een vast onderdeel van de Vredesweek is de Vredeszondag. Op 15 en 16 september staan we stil bij de Internationale Dag van de Vrede, en is de extra collecte ook voor Pax Christi.

Wij bevelen deze collecte bijzonder bij u aan !

### Extra collecte voor het **Nationaal Katholiek Thuisfront weekend van 22 en 23 september 2012**

\*\*\*\*\*

Jaarlijks worden vele duizenden Nederlandse militairen, voor militaire en humanitaire missies, uitgezonden naar verschillende oorlogs- en crisisgebieden. Deze mannen en vrouwen verlaten hun eigen huis en haard om mensen ver weg een veilige omgeving te bieden. Buiten hun eigen beschermde omgeving proberen zij mensen een nieuw levensperspectief te geven. Zij zijn zelfs bereid, om namens ons allemaal, hun leven op het spel te zetten voor vrede en gerechtigheid in de wereld.

Wij bevelen deze extra collecte in het bijzonder bij u aan!

Extra collecte **Wereldmissiedag**  
voor Kinderen op **6 en 7 oktober 2012**  
voor Volwassenen op **20 en 21 oktober 2012**

\*\*\*\*\*

Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Senegal. Dit West-Afrikaanse land is ongeveer vijf keer zo groot als Nederland en heeft circa 13 miljoen inwoners van verschillende bevolkingsgroepen. Senegal is een republiek en heeft dit jaar een nieuwe president gekregen: Macky Sall. Het land is overwegend islamitisch (93% van de bevolking). De christenen, meestal katholiek, zijn met 7% in de minderheid.

Kerk en staat zijn in Senegal gescheiden. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar.

Er zijn ongeveer 600.000 katholieke gelovigen in Senegal, verspreid over zeven bisdommen, waaronder het aartsbisdom Dakar.

Kardinaal Théodore Adrien Sarr is de aartsbisschop.

Er zijn ongeveer 143 parochies.

De Katholieke Kerk zet zich onder andere in voor het onderwijs. Het land kent een hoog percentage analfabetisme. Het onderwijs is meestal in het Frans, de officiële taal van Senegal. Men streeft er naar meer kinderen naar school te laten gaan en vooral ook langer dan alleen de basisschool.

Andere belangrijke problemen waar de Kerk zich mee bezig houdt: emigratie, vrouwenbesnijdenis, situatie van verstoten vrouwen.

### **Kerkbijdrage 2012**

Wil men in aanmerking komen voor de korting bij een uitvaartmis, jubileum- of huwelijksviering dan moet over 2012 een minimum kerkbijdrage worden betaald van € 72,-. Dit geldt voor elk woonadres; er is geen onderscheid tussen alleenstaande of gezin, daar ook de kosten voor dergelijke vieringen zich hierin niet onderscheiden.

## Ouders van Communicanten en Vormelingen

\*\*\*\*\*

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en ouders en kinderen hebben weer een overvolle agenda voor het komende jaar. Daarom alvast deze informatie, verstrekt om ouders en jongens en meisjes voor te bereiden.

De 1<sup>e</sup> H. Communie is voor 2013 gepland op **zondag 14 april** voor de Mariaschool en de Klimop en op **zondag 21 april** voor de Leilinde.



Via de school worden meldingsformulieren verspreid, die kunnen worden ingeleverd op de pastorie aan de Kerkstraat 1.

Voor het komende jaar zullen tijdens schooltijd twee hoofdstukken van de Communieproject 'Samen groeien in Geloof' worden behandeld door de leerkracht. De overige hoofdstukken worden gedurende 8 bijeenkomsten op de woensdagmiddag (van 13.30 - 14.45 uur) behandeld op de pastorie.

Aan ouders wordt hierbij weer de mogelijkheid geboden om samen met de pastoor de communicanten voor te bereiden en te begeleiden op de pastorie.

Het H. Vormsel 2013 zal plaatsvinden op **vrijdag 5 april om 19.00 uur.**

Via de school worden ook hiervoor de meldingsformulieren verstrekt, welke weer worden ingeleverd op de pastorie op Kerkstraat 1.

Zoals het afgelopen jaar zullen gedurende 8 bijeenkomsten op de maandagmiddag (van 15.30 - 17.00 uur) op de pastorie alle hoofdstukken van de Vormselproject 'Vorm Fun 2' worden behandeld.



Aan ouders wordt hierbij weer de mogelijkheid geboden om samen met de pastoor de vormelingen voor te bereiden en te begeleiden op de pastorie.

## Parochiekroniek

**Dopen** (in de maand augustus waren er géén dopen)

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. Wij wensen hen een gelukkige en gelovige toekomst toe.



02-09 Teun, z.v. Rob Deenen en Anke Lavrijsen  
02-09 Guus, z.v. Dick Verhagen en Catrien Peters

## Overlijden

Door het sterven van onze parochia(a)n(e) gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden van:



17-07	Corrie van de Klundert - van Hoppe	81 jaar
26-07	Riek Lauwers - van Raak	86 jaar
28-07	Jos Kaethoven	81 jaar
30-07	Simon Huijbregts	80 jaar
15-08	Bets Janssen – Vosters	86 jaar

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op een weerzien in het Hemelse Rijk.

## Bereikbaarheid Pastorie

Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10 tot 12.00 uur is het secretariaat van de parochie bemand. Buiten deze tijden kunt u telefonisch contact opnemen met nr. 64 13 60.

## Misintenties

Misintenties kunnen maandag, dinsdag, woensdag of vrijdag 's morgens tussen 10.00 uur en 12.00 uur worden opgegeven op de pastorie. Wilt u zeker zijn van publicatie van uw intentie in de lokale kranten, dan dient u deze misintenties tenminste 14 dagen van tevoren op te geven.

## Overzicht vieringen

<b>Maandag t/m vrijdag</b>	18.30 uur Rozenkransgebed
	19.00 uur Eucharistieviering
Vrijdag om	19.30 Uitstelling van het Allerheiligste met aanbidding
Zaterdag	19.00 uur Eucharistieviering
Zondag	09.30 uur Eucharistieviering

## Eucharistievieringen september - oktober 2012

\*\*\*\*\*

Za. 8 sept.	09.30 uur	23 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar – Eucharistie Gewijzigde tijd i.v.m. de kermis.
Zo. 9 sept.	09.30 uur	23 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie m.m.v. het Gemengd Koor
Za. 15 sept.	19.00 uur	24 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie Extra collecte voor de Vredesweek
Zo. 16 sept.	09.30 uur	24 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar – Eucharistie m.m.v. de Gregoriaanse Schola Extra collecte voor de Vredesweek
Za. 22 sept.	19.00 uur	25 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie Extra collecte voor het Katholiek Thuisfront
Zo. 23 sept.	09.30 uur	25 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie m.m.v. het Gemengd Koor Extra collecte voor het Katholiek Thuisfront
Za. 29 sept.	19.00 uur	26 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Zo. 30 sept.	09.30 uur	26 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie
Za. 06 okt.	19.00 uur	27 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie Extra collecte Wereldmissiedag voor kinderen
Zo. 07 okt.	09.30 uur	27 <sup>e</sup> Zondag door het Jaar - Eucharistie Extra collecte Wereldmissiedag voor kinderen

Maandag 10 en dinsdag 11 september is de H. Mis om 09.30 uur i.v.m. de kermis.

---

Nieuwe kopij inleveren vóór **24 september 2012** op de pastorie  
of via e-mail: [kerkreusel@hetnet.nl](mailto:kerkreusel@hetnet.nl)

---