

Herfst

Over een paar maanden horen we weer het bekende Kerstlied van Andy Williams op de radio: *"it's the most wonderful time of the year"*. Het lijkt ver weg maar komt dichterbij dan we denken. Maar eerst moeten we nog de herfst door. Terwijl ik deze regels schrijf lijkt dit seizoen in volle kracht te zijn begonnen. De bladeren die niet door de hitte van juli en augustus zijn gevallen worden gepijnigd door de wind en regen en bijna gedwongen om te vallen. De herfst...altijd weer even wennen. Minder zon, minder warm, guur weer en donker. Maar toch, de herfst hoort er helemaal bij. Er is geen lente zonder herfst. Er kunnen geen nieuwe bladeren groeien als de oude niet vallen. Bijbels gezegd: "de graankorrel moet in de aarde vallen om vrucht voor te brengen". De schepping toont ons dat er verschillende stadia zijn waar zij doorheen moet om weer vruchtbaar te zijn. Met het menselijk leven is het niet anders. Om de zoveel tijd ga je een nieuwe fase van je leven in. En iedere nieuwe fase brengt ook weer een stukje rijpheid. Je groeit als mens maar laat daarmee ook iets achter. Er komt een tijd om een studie/opleiding te kiezen, een levenskeuze, om je te nestelen met huisje, boompje en beestje. Voor mannen komt er een tijd (en bij mij is deze er al) dat er minder haar op het hoofd staat. Enzovoort. Maar iedereen weet: "zo is het leven". En er komt ook een tijd dat de vitaliteit van het leven afneemt. En het herfstseizoen herinnert ons eraan dat het ook herfst in een mensenleven kan worden. Het is weliswaar niet altijd makkelijk om dit te accepteren maar realistisch is het wel. Het kerkelijke jaar deelt in dit realisme van de schepping en het menselijk leven. Het is niet altijd Pasen en Alleluia. Juist in de herfst staan we stil bij de vergankelijkheid van het leven. We vieren Allerheiligen en Allerzielen en staan stil bij het leven na de dood.

Het Katholicisme onderscheid zich doordat het niet blijft stilstaan bij de vergankelijkheid. Het fundament van het Katholicisme is verankerd in het besef dat Gods Zoon mens is geworden, weliswaar is gestorven maar ook is verrezen. Door de Verrijzenis toont God dat onze bestemming verder reikt dan ons aardse leven. De Verrijzenis zegt ons dat wij niet cynisch moeten zijn over het leven. Zoals het aardse leven bestaat uit diverse fases waar we doorheen gaan, zo gaan we aan het einde van ons leven een volledig nieuwe fase in.

Een leven met onze hemelse Vader. Het Katholicisme is daarmee een geloof dat per definitie hoopvol mag en moet zijn. De dood heeft niet het laatste woord, maar de liefde van God wel. Deze aspecten zien we terug in de katholieke uitvaart. We gedenken altijd het leven van een geliefde, een naaste, een bekende, maar hier stopt het niet. We gedenken en vieren niet alleen het leven maar durven ook te hopen dat God zich over onze overleden geliefden ontfermt als een vader, onze hemelse Vader. Daarom durven we ook tot God te bidden dat Hij zich over onze geliefde overledenen ontfermt. Dat Hij hen opneemt bij Hem in de hemel. Als katholieken durven we bij een uitvaart over de grenzen van het aardse bestaan heen te kijken. Wij vertrouwen erop dat de belofte van Jezus Christus voor ons een realiteit mag zijn: "ik ga heen om voor u een plaats te bereiden". Onze uiteindelijke plaats is bij God onze Vader. Het is onze bestemming en om hier te geraken moeten we door meerdere fasen van ons leven heen. Ook door de herfst. Maar als wij dit met vertrouwen en hoop doen, dan zien wij niet uit naar een einde, maar naar een nieuw begin. Thuis. Bij God.

Kapelaan Steijaert

De heiligen van onze parochie – deel 3:

In deze INFO willen we graag stilstaan bij de patroon van de kerk in Lage Mierde; Sint Stephanus. Sint Stephanus is een heilige van Bijbelse origine. De H. Schrift spreekt namelijk over hem. In de handelingen van de apostelen wordt in hoofdstuk zes en zeven gesproken over de diaken Stephanus en de wijze waarop hij sterft. Wat is er gebeurd? Na de dood van Jezus groeide de geloofsgemeenschap in Jeruzalem zo hard dat de apostelen veel bezig waren met zaken die tot doel hadden om de geloofsgemeenschap te ondersteunen. Hierbij valt te denken aan de organisatie van de gemeenschap, liefdadigheid, de zorgen voor weduwen en wezen, de verdeling van goederen, enzovoort. Hierdoor kwamen de apostelen eigenlijk niet meer toe aan datgene dat ze als hun eerste taak zagen: het gebed en de verkondiging van het evangelie. Om zichzelf onverdeeld aan deze taak te kunnen toewijden wijden ze zeven mannen "van goede faam, vol van geest en wijsheid" tot diaken. Deze zeven mannen, waar onder een jongeman Stephanus, richtten zich op de materiele ondersteuning van de gemeenschap. Maar Stephanus was erg getalenteerd en vol van het evangelie.

Door hem bekeerden zich velen tot het christendom. Dit veroorzaakte wrijving en jaloezie binnen een belangrijke joodse rabijnenschool. Men zocht conflict met Stephanus en beschuldigden hem van godslastering. Stephanus moet zich verantwoorden voor de hoogste joodse geestelijke gezagsdragers. Met kracht en vol geestdrift geeft hij aan hoe Jezus Christus de Zoon van God is en hoe de Farizeeën en hogepriesters schuldig zijn aan Zijn dood. Dit roept zoveel agressie op dat hij door steniging wordt gedood. Hierdoor is Stephanus de allereerste christen die voor zijn geloof wordt gedood en daarmee de eerste die de navolging van Christus tot het uiterste toe heeft beleefd. Hij wordt dan ook vereerd als de allereerste martelaar.

Stephanus was een van de eerste *diakens*. Door het gebed en de handoplegging van de apostelen werd Stephanus met nog zes andere mannen tot diaken gewijd. Het woord *diaken* is afgeleid van het griekse 'diakonos' en betekent 'hij die ondersteunt, bedient'. Ons eigen nederlandse woord *diaconie* is hier van afgeleid. Ook tegenwoordig zijn nog vele diakens in de Kerk actief die in de parochies ondersteuning bieden. Niet alleen op het gebied van diaconie, maar op velerlei gebied.



Een aardig detail is dat het gemeentewapen van de voormalige gemeente Hooge en Lage Mierde Sint Stephanus centraal stelt. Het zal niet verbazen dat Sint Stephanus de patroon is van de diakens. En omdat hij door steniging om het leven is gekomen is hij ook de beschermheilige

van de metselaars en - u raadt dit nooit - van de katapultschieters. De feestdag van Sint Stephanus is op 26 december, de dag waarop zijn relieken ooit zijn teruggevonden (zie de naam van de kerk in Lage Mierde). Sint Stephanus is een voorbeeld voor christenen in onze tijd. Ten eerste omdat hij een voorbeeld is van toewijding van dienstbaarheid voor elkaar. Ten tweede als voorbeeld van standvastigheid. Er is heel wat voor nodig om als minderheid toch met kracht, liefde en waarheid de Blijde Boodschap te verkondigen. Zelfs als deze boodschap niet is gewenst en we bedreigd worden. Sint Stephanus laat zien dat sommige zaken de moeite waard zijn om voor te blijven strijden.

Info / mededelingen kapelaan- parochiebestuur

1. Wanneer parochianen graag thuis de **H.Communie** willen ontvangen op de **1^e Vrijdag van de maand** of bij **Hoogfeesten** dan kan men

naar de pastorie bellen en met de kapelaan daarover een afspraak maken. (tel.: 641360)

2. Voor **misintenties** en andere vragen kunt u de pastorie op de Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoeken op maandag t/m vrijdag tussen 10:00 - 12:00 uur. U kunt ook een enveloppe met begeleidend briefje en € 11,00 per H.Mis in de brievenbus doen van Kerkstraat 1. Voor Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel blijven voor het opgeven van de **misintenties** de vertrouwde personen in beeld, namelijk voor: Lage Mierde → Hetty Vrijssen-Hagreis, Kloosterstraat 47; Hooge Mierde → Zus van Gompel - van Gestel, Averbode-laan 29; Hulsel → Elly Tijssen - Luijten, Vooreind 26.

3. Voor het **Sacrament van de Ziekenzalving** kunt u een afspraak maken met de kapelaan. Ook wanneer er spoed bij is, komt de kapelaan op elk uur van de dag en op elke plaats.

4. Voor het **Sacrament van het H.Doopsel** neemt u telefonisch contact op met de parochie (tel.: 641360) 's morgens van 10:00 - 12:00 uur. Je maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop je je kindje wilt laten dopen. Wel graag altijd ruim van tevoren aanmelden bij de parochie om de doop in te plannen. In de parochie wordt er nog steeds individueel gedoopt vanaf 13:00 uur. En dat is op de **2^e en 4^e Zondag van de maand**. U krijgt de informatie toegezonden over de voorbereidingsavond op dit sacrament.

5. Voor een **ziekenbezoek** kunt u altijd bellen met de kapelaan en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.

6. Voor het **Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht)** kunt u altijd de kapelaan bellen voor een afspraak op de pastorie (tel.: 641360).

7. Bij een **overlijden** kunt u een uitvaartmis laten doen in de kerk. De uitvaartmis kan op maandag, woensdag t/m vrijdag om 10:00-10:30-11:00-14:00-14:30 of 15:00 uur. Op zaterdag om 10:00-10:30 of 11:00 uur. Aansluitend kan de begrafenis plaatsvinden op één van onze vier Begraafplaatsen

Bezinningsdag

In de vorige INFO hebben we aandacht besteed aan de bezinningsdag die kapelaan Steijaert op **30 oktober** organiseert in **Thorn**. Op deze dag trekken we ons in een voormalig klooster een dagje terug uit de hectiek. Er is die dag een lezing o-ver 'Bidden met Maria, de moeder van Jezus'. Er is ook tijd voor persoonlijk gebed in de kapel, een persoonlijk gesprek of een (gezamenlijke) wandeling in de prachtige tuin of omgeving. Ook is

Ook is er gelegenheid om de Eucharistie te vieren en gezamenlijk de Rozenkrans te bidden. Het dagprogramma voorziet in een warme middagmaaltijd. De bedoeling is om met auto's vanuit Reusel te gaan. We vertrekken rond 08:30 uur en komen rond 17:00 uur weer terug. De kosten zijn € 22,50. Momenteel hebben 17 parochianen zich aangemeld. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Allerheiligen en Allerzielen

Dit jaar zullen het hoogfeest van Allerheiligen (1 november) en de gedachtenis van onze overleden parochianen (2 november) worden gevierd met plechtige Missen om 19:00 uur. Het gemengd Koor Sint Clemens zal beide vieringen opluisteren. Op 2 november is er de mogelijkheid om de graven van overleden familieleden te laten zegenen. Aansluitend op de Mis van 19:00 uur zal men in processie naar de begraafplaats lopen. Ieder kan bij het graf van een overleden familielid staan waarna kapelaan Steijaert het graf zal zegenen.

Afscheid nemen: "over mij valt straks niks te zeggen"

Ik was laatst op een crematieplechtigheid die volgens het huidige gangbare stramien verliep Een uitgebreide fotopresentatie, populaire muziek en een reeks aan kinderen en kleinkinderen aan het woord. Naderhand sprak ik in de koffieruimte een oudere buurtgenote. Toen we de plechtigheid samen een beetje nabeschouwden zei ze wat terneergeslagen: "over mij valt straks niks te zeggen". Toen ik vroeg wat ze hiermee bedoelde gaf ze als antwoord: "ik heb geen vakantie-reizen gemaakt, ik ben maar huisvrouw geweest en mijn man is al jaren dood. Ik heb geen kleinkinderen want mijn zoon is vrijgezel". Omdat ik wist dat ze van een traditionele Reuselse afkomst was, gaf ik als antwoord: "dan doe je toch gewoon een klassieke katholieke uitvaart net zoals bij je man 20 jaar geleden". Het antwoord kwam op een weifelende, wat vragende wijze: "dat is toch eigenlijk niet meer van deze tijd? Daarbij komt ook nog eens dat de jeugd het te veel moeite vindt om een graf bij te houden". Naderhand moest ik er toch eens over nadenken. Ik vermoed zelf dat haar deze praktische overwegingen in zekere zin opgedrongen zijn door moderne denkwijze van onze tijd. Het lijkt bijna een verplichting geworden om je af te zetten tegen de gebruiken waar vele generaties steun, troost en voldoening van hebben gehad. Anders ben je blijkbaar niet meer van deze tijd! Maar nu ik er als gewone Reusenaar eens over nadenk: wat is nu eigenlijk de waarde van hetgeen we tot 15 jaar geleden zo vanzelfspre-

kend vonden en wat nu blijkbaar over boord gezet moet worden? Het hoofddoel van een katholieke afscheidsviering is in mijn ogen: stilstaan bij het feit dat de overledene naar een nieuwe fase overgaat en weer dichterbij zijn Oorsprong komt. Het vieren van het leven, het achterlaten van de aardse last, het verzoenen met de loop van het leven en dat de ziel terugkeert naar God de Vader in het hiernamaals. Je aanzien op aarde, rijkdom, talenten en vakantiebestemmingen doen er voor God niet toe! Omdat het wonder van het leven en het afscheid hiervan op de grens van het menselijk bevattingsvermogens liggen, wordt tijdens de uitvaart het hart, het gevoel, de ziel met mooie rituelen direct aangesproken. En bovendien: wat is er nu mooier dan afscheid te nemen in je eigen vertrouwde dorpskerk? De plaats waar generaties dichterbij zichzelf en bij God gekomen zijn. "Tot vrede komen" is misschien een ouderwetse uitdrukking maar de 'honger naar vrede' is actueler dan ooit! Wat die persoonlijke inbreng betreft...in het begin of aan het einde van een uitvaartplechtigheid kan de familie een gedicht, een muziekstuk of een persoonlijke levensloop brengen en bovendien kunnen er ook nog lezingen worden gekozen. Als je met de nabestaanden samen eens goed formuleert wat de échte dierbare eigenschappen van de overledene waren en wat de échte speciale momenten waren, dan kun je in een aantal minuten een heel mooi beeld schetsen. Maar nog beter: spreek je waardering al bij leven uit!

Frank Lavrijsen

Projecten H. Communie en H. Vormsel

De scholen zijn weer begonnen en ook de projecten voor de 1^e H. Communie en het H. Vormsel komen er weer aan. Binnenkort starten de projecten voor de eerste H. Communie en het H. Vormsel weer. Het Communieproject zal als eerste starten. Op 29 oktober is er om 20:00 uur een informatieavond voor ouders op de pastorie. De informatieformulieren liggen achter in de kerk en deze zullen ook op de scholen worden uitgedeeld. Ook kan het formulier van de website van onze parochie worden gedownload via <https://www.sintclemens.eu/>. De datum van de 1^e Communie staat ook al vast: **zondag 19 mei** om 11:00 uur.

Het vormselproject zal net zoals afgelopen jaar in januari starten. Ook voor dit project zal een informatieformulier worden verstrekt via de kerk, de school en de parochiewebsite. Voor de toediening van het vormsel komt de bisschop van Den Bosch, mgr. de Korte, zelf naar Reusel. Dit zal zijn op **zaterdag 25 mei** om 19:00 uur

Parochiekroniek

Gedoopt

In de afgelopen tijd zijn de volgende kinderen in onze parochie gedoopt:

12 aug.	Reff Dirx	uit Reusel
19 aug.	Indy de Lepper	uit Reusel
19 aug.	Keet van Limpt	uit Reusel



We wensen deze kinderen en hun ouders een gelukkige toekomst toe.

Overledenen

Het medeleven van de parochie gaat uit naar de nabestaanden van parochianen die in de afgelopen tijd zijn overleden.

Greet Adriaanse	92 jaar	uit Reusel
Kees Laureijs	62 jaar	uit Lage Mierde
Ad Lavrijsen	78 jaar	uit Reusel

Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Kopij voor parochieblad

De afgelopen tijd hebben meerdere parochianen op eigen initiatief een stukje aangeleverd voor het parochieblad. Dit waren telkens waardevolle en mooie bijdragen. We zouden mensen graag willen blijven aanmoedigen om dit te doen. Denkt u vooral niet: "ach dat kan ik toch niet" of "wie zit daar nu op te wachten". Integendeel, uw bijdrage is van wezenlijk belang en draagt echt bij aan de opbouw van onze mooie parochie. Neemt u contact op met kapelaan Steijaert als u een idee heeft of hierover eens zou willen praten.

Bezoek mgr. de Korte 14 oktober a.s.

De bisschop zal om 09:30 uur de H. Mis met ons vieren. Na de H. Mis zal er gelegenheid zijn om de bisschop en elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee in 't parochiecentrum. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Colofon

Mededelingen blad Parochie **Sint Clemens**
Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel

Contact: Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel

Telefoon: (0497) 64 13 60 en in geval van

Nood: 06 46 15 45 20

Pastoor Spijkers: 0499 57 12 50

E-mail: info@SintClemens.eu

Bank: NL 96 RABO 0143 4019 63

Internet: www.SintClemens.eu

Nieuwe kopij inleveren vóór 29 okt. 2018

Eucharistievieringen Reusel okt. - nov. 2018:

Za 6 okt. 17:30 uur 27^e Zondag door het Jaar
Zo 7 okt. 9:30 uur 27^e Zondag door het Jaar

Za 13 okt. 17:30 uur 28^e Zondag door het Jaar
Zo 14 okt. 9:30 uur 28^e Zondag door het Jaar
mmv Koor Sint Clemens

Za 20 okt. 17:30 uur 29^e Zondag door het Jaar
Zo 21 okt. 9:30 uur 29^e Zondag door het Jaar
Cantordienst met samenzang

Za 27 okt. 17:30 uur 30^e Zondag door het Jaar
Zo 28 okt. 9:30 uur 30^e Zondag door het Jaar
mmv Koor Sint Clemens

Do 1 nov. 19:00 uur Hoogfeest van Allerheiligen
mmv Koor Sint Clemens

Vr 2 nov. 19:00 uur Allerzielen
mmv Koor Sint Clemens

Za 3 nov. 17:30 uur 31^e Zondag door het Jaar
Zo 4 nov. 9:30 uur 31^e Zondag door het Jaar

Za 10 nov. 17:30 uur 32^e Zondag door het Jaar
Zo 11 nov. 9:30 uur 32^e Zondag door het Jaar
mmv Koor Sint Clemens

Overzicht wekelijkse Eucharistievieringen

Reusel:

Maandag t/m 18:30 uur Rozenkransgebed
donderdag 19:00 uur Eucharistieviering

Vrijdag 18:15 uur Uitstelling van het
Allerheiligste met aanbidding
Rozenkransgebed
Instelling met zegen

19:00 uur Eucharistieviering

Zaterdag 17:30 uur Eucharistieviering

Zondag 9:30 uur Eucharistieviering

Mariahof:

Donderdag 9:30 uur Kapel Mariahof

Zaterdag 15:30 uur in d'n Aachterûm
(Mariahof)

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria App.



e-mail: info@radiomaria.nl / internet: www.radiomaria.nl
Een katholiek geluid, 24 uur per dag.