



WAPEN JE MET VREDE

"Wapen je met vrede." Ik heb - net als velen onder u - de laatste weken vaak stil gestaan bij de vraag: Wat betekenen die woorden: wapen je met vrede, terwijl Amerika naar bondgenoten zoekt om bommen af te werpen over Irak en Syrië, onder het motto dat alle kwaad met wortel en al moet worden uitgeroeid. Als je de verschrikkelijke beelden ziet van ontheemde mensen en de verhalen hoort, die ze vertellen, dan vraag je je af: Over welk kwaad hebben we het? Of misschien mogen we de vraag eerst aan onszelf stellen: Hoe komt het dat mensen grijpen naar wapens van haat en geweld? Waarom zijn mensen niet in staat het leven zo te delen met elkaar, dat ze recht doen aan elkaars' waardigheid als mens.

scheppingsverhaal

Mij staat de betekenis van het scheppingsverhaal duidelijk voor ogen. "God heeft de mens geschapen naar Zijn Beeld en Gelijkenis." Hij legt het bes-te van zichzelf in het hart van iedere mens. Iedere mens kan liefde in- en uitademen, en toch gaat het telkens mis. Het meest kostbare dat God ons gegeven heeft is onze vrije wil. De mens is een vrij wezen en is daardoor ook verantwoordelijk voor de keuzes, die hij/zij maakt en de daaruit voortkomende daadkracht. We weten uit hetzelfde scheppingsverhaal dat het vanaf het allereerste begin mis is gegaan. De eerste mensen aten van de verboden vruchten. "Alles is van en voor jullie", had God gezegd, "maar van de vruchten van die ene boom moet je afblijven." En de mens kon de verleiding niet weerstaan. Die boom stelde God voor en die appels: dat zijn wij, de mensen met wie wij leven. Zodra mensen macht gaan uitoefenen over elkaar, komt er een einde aan hun geluk. Ze worden uit het paradijs verdreven. En wees eens eerlijk: wie van ons heeft er nog nooit een appel van die boom gegeten?

verzoenend gebaar

En toch laat God de mens niet vallen. Steeds weer opnieuw was daar dat verzoenende gebaar. Steeds weer opnieuw gaf God zijn volk een nieuwe kans. In de bijbel liggen de verhalen voor het oprapen. "Ga je werken in mijn wijngaard?", horen we uit Jezus' mond. De wijngaard is de wereld, waarin wij leven. Wil je bouwen aan vrede tussen de mensen? "Ja," zei de eerste en trok toch zijn eigen plan. "Neen," zei de tweede, maar hij bedacht zich. En dan wordt in enkele

bewoordingen de mildheid van God beschreven: wie van zijn dwaalwegen terugkeert vindt genade in Gods ogen. Ieder van ons maakt wel eens een keuze, waar we later spijt van hebben, alsof we op een doodlopende weg zitten. God heeft geduld, zoals goede ouders dat ook hebben met hun eigen kinderen. Als we terugkeren van onze dwaalwegen is Hij de eerste, die met open armen op ons wacht. Waren wij in ons doen en laten maar net zo vergevend als Hij. God ziet niet om in wrok, maar verheugt zich over iedere zondaar, die zich bekeert.

bouwen

Terug naar onze vraag: "Wapen je met vrede." Wat houden die woorden in? Zijn wij in ons oordeel net zo mild als God? Bouwen wij mee aan een wereld, waarin wapens worden omgesmeed tot ploegijzers? Bouwen wij mee aan een wereld, die bewoonbaar is voor iedereen, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond? Hebben wij vrede met wie we zijn en wat we hebben en willen we die vrede delen met mensen om ons heen? Dat is de enige basis om gevoelens van onvrede weg te werken, gevoelens van onvrede, die geweld uitlokken.

vrede in jezelf

Vrede begint in jezelf. Ligt de oorzaak van dat diep gewortelde conflict in het Midden-Oosten niet in het feit, dat we niet één vrucht van die boom hebben geplukt, maar die hele boom hebben kaal geplukt, doordat hele groepen mensen zich verrijkt hebben ten koste van anderen. In Afrika is dat al eeuwen geleden begonnen met de handel in slaven. Dat scheidt een klimaat van onvrede en dat lokt geweld uit. "Wapen je met vrede." Zoek en vind vrede in jezelf en deel die vrede met elkaar, zodat die **zich** steeds verder verspreidt. Geen bommen die hun vernietigende werk doen en daardoor haat zaaien, maar ploegijzers, waarmee je het land kunt bewerken, zodat armoede en corruptie verdreven worden en iedere mens kan ervaren, dat hij geschapen is naar Gods beeld en gelijkenis, dat hij liefde kan inademen en ook weer uitademen. Blijven we volhardend in ons gebed, dat eens de wapens van haat en geweld zullen zwijgen en dat de liefde ons enigste wapen zal zijn.

Pastoor van Roosmalen.

Info& mededelingen pastoor - parochiebestuur

1. Wanneer parochianen graag thuis de H.Communie willen ontvangen op de **1^e Vrijdag van de maand of bij Hoogfeesten** dan kan men naar de pastorie bellen en met de pastoor daarover een afspraak maken.(tel.: 641360)

2. Voor **misintenties** en andere vragen kunt u de pastorie op Kerkstraat 1 in Reusel altijd bezoeken op maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen tussen 10:00 - 12:00 uur. Op donderdagmorgen is er niemand aanwezig. U kunt ook een enveloppe met begeleidend briefje en € 11,00 per H.Mis in de brievenbus doen van Kerkstraat 1. Voor Lage Mierde, Hooge Mierde en Hulsel blijven voor het opgeven van de **misintenties** de vertrouwde personen in beeld, namelijk voor: Lage Mierde → Hetty Vrijsen-Hagreis, Kloosterstraat 47; Hooge Mierde → Zus van Gompel-van Gestel, Averbodelaan 29; Hulsel → Elly Tijssen-Luijten, Vooreind 26. De pastoor kunt u ook altijd bellen voor een afspraak op de pastorie of bij u thuis.

3. Voor het **Sacrament van de Ziekenzalving** kunt u een afspraak maken met de pastoor. Ook wanneer er spoed bij is, komt de pastoor op elk uur van de dag en op elke plaats.

4. Voor het **Sacrament van het H.Doopsel** neemt u telefonisch contact op met de parochie (tel.: 641360) 's morgens van 10:00 - 12.00 uur(niet op donderdag). Je maakt dan een afspraak voor de zondag, waarop je je kindje wilt laten dopen. In de parochie wordt er nog steeds individueel gedoopt vanaf 13:00 uur. En dat is op **2e en 4e Zondag van de maand in Reusel**. U krijgt informatie toegezonden over de voorbereidingsavond op dit sacrament.

5. Voor een **ziekenbezoek** kunt u altijd bellen met de pastoor en hij is graag bereid naar u toe te komen. (tel.: 641360) Dat geldt ook voor Mariahof, Lindenhof, Verpleeghuis Floriaan en Kempenland, ziekenhuizen in Tilburg, Eindhoven of Veldhoven.

6. Voor het **Sacrament van Boete- en Verzoening (Biecht)** kunt u altijd de pastoor bellen (tel.: 641360) voor een afspraak.

7. Bij een **overlijden** kunt u een uitvaartmis met eventueel ook een avondwake aan de vooravond laten doen in de kerk. De avondwake is altijd om

Parochie Sint Clemens

20:00 uur in Reusel van maandag tot en met vrijdag. De uitvaartmis is van maandag tot en met vrijdag om 10:00 – 10:30 – 11:00 – 14:00 – 14:30 of 15:00 uur. Op zaterdag om 10:00 – 10:30 of 11:00 uur.

Luister via internet, DAB+ of Radio Maria app.



e-mail: info@radiomaria.nl / internet:www.radiomaria.nl
Een katholiek geluid, 24 uur per dag.

Kerkgemeenschap Hooge Mierde

Op een waardige wijze, maar ook met droefenis hebben wij op zaterdag 29 augustus de laatste Eucharistieviering gehad in de kerk van de H. Johannes' Evangelist. Op het eind van de viering hebben wij stilgestaan bij alle inzet van de vele vrijwillig(st)ers de afgelopen jaren en hebben wij namens dezen in het bijzonder een woord van dank gericht aan Sjaan Schoormans, Maria Hendriks, Zus van Gompel, Huub Joosten en Kees van Gool met het overhandigen van een kleine attentie.

De R.K.Begraafplaats van Hooge Mierde blijft voor alle parochianen van deze kerkgemeenschap in gebruik. Er kunnen bijzettingen en nieuwe begravingen blijven plaatsvinden. Dit alles in overleg met de pastoor en het parochiebestuur. Ook de fondaties en vooruitbetaalde diensten voor het lezen van H.Missen kunnen worden voortgezet in de kerk van O.L.Vr.Tenhemelopneming in Reusel. De contactpersonen hebben hierover een brief ontvangen van de parochie.

1^e H.Communie en H.Vormsel 2016

Voor 9 april 2016 hebben zich 23 jongens en meisjes aangemeld voor de voorbereiding op het H.Vormsel.

Voor 22 mei 2016 en 29 mei 2016 hebben zich 49 jongens en meisjes aangemeld voor de voorbereiding op de 1^e H.Communie.

Website van onze parochie

Op onze website www.SintClemens.eu vindt u alle informatie over de parochie. Voor meer info : onze websitebeheerder Kees van Kemenade.

Inzegening Mariakapel in Hulsel



Op zondag 11 oktober om 11:00 uur wordt de nieuwe Mariakapel van Hulsel door de pastoor ingezegend. Met medewerking van het Koor Sint Clemens en het Gilde van het H.Sacrament wordt dit opgeluisterd. Eenieder van de kerkgemeenschap Hulsel is hierbij uitgenodigd en daarna ook voor een kop koffie of thee bij 't Drieske. Door vele vrijwillig(st)ers uit Hulsel is deze Mariakapel gerealiseerd en zeer zeker ook om trots op te zijn. Daarnaast is er een nieuwe verblijfplaats gebouwd voor de vrijwilligers van het kerkhof.

In de Mariakapel staat het Mariabeeld uit de kerk en daarnaast ook de H.Willibrordus en straks ook de H.Clemens(voorlopig de H.Jozef). De kerkgemeenschap van Hulsel heeft zo voor de toekomst gezorgd en kan er dagelijks een kaarsje opsteken bij Maria. De Mariakapel is geopend in de wintermaanden van 09:00 – 17:00 uur en in de zomermaanden van 09:00 – 20:00 uur. De kosten van een noevenkaars Maria Altijdurende Bijstand bedraagt € 5,00 en een waxinelichtje € 0,50. Voor verdere vragen kunt u terecht bij Cees Seegers.

Extra collecte Wereldmissiedag voor Kinderen op 3 en 4 oktober 2015



Geef hoop aan de christenen in Pakistan

In oktober is het weer Wereldmissiemaand, met als hoogtepunten de Wereldmissiedag van de kinderen in het weekend van 3 en 4 oktober en Missiezondag op 18 oktober. Dit jaar besteedt Missio aandacht aan de katholieke Kerk in Pakistan. **Katholieken in een islamitisch land** In het islamitische Pakistan hebben minderheids-groepen, onder wie de christenen, het zwaar: armoede, analfabetisme, religieus geweld en terroristische aanslagen. Met name vrouwen en meisjes lopen groot gevaar slachtoffer van geweld te worden. Het aantal katholieken in Pakistan bedraagt 1,15 miljoen. Hoewel een respectabel aantal, vormen katholieken een minderheid op de 180 miljoen inwoners van het land. De katholieke Kerk draagt met haar onderwijs en gezondheidszorg bij aan de ontwikkeling van Pakistan. De christenen, evenals andere religieuze minderheden, zijn als niet-moslims in Pakistan tweedegrads burgers en hebben amper rechten.

Wereldmissiedag van de kinderen bestaat sinds 1950.

Dat heeft Paus Pius XII toen besloten. Dat gebeurde echter niet zomaar van de ene op de andere dag. Dat had alles te maken met 'Het Genootschap van de Heilige Kindsheid'. Dit heette zo omdat hij vond dat alle kinderen een voorbeeld moesten nemen aan het (heilige) kind Jezus. Het waren dus niet de volwassenen die de kinderen in China hielpen (die ook wel natuurlijk), maar het waren de kinderen zelf. Want zei de paus, kinderen zijn dan wel klein, maar ze kunnen veel. Het was echt: Kinderen helpen kinderen. De kinderen die lid waren van 'Het Genootschap van de Heilige Kindsheid' baden elke dag een Weesgegroet (een gebed tot Maria) en ze spaarden elk jaar 30 cent voor het werk van de missionarissen overal in de wereld. Zodat die de arme en hongerige kinderen konden helpen met geld.

Wij bevelen deze extra collecte bijzonder bij u aan !!

Extra Collecte Wereldmissiedag voor Volwassenen in 't weekend van 17 en 18 oktober 2015

Volgens de traditie zou de heilige apostel Thomas door India en Pakistan gereisd hebben om er het christendom te brengen. De eigenlijke missie begon in de 19e eeuw met legeraalmoezeniers, zowel in het zuiden (Sindh) als meer naar het noorden (Punjab). Er heerst veel armoede, het analfabetisme is er hoog en veel mensen

Hebben geen enkele toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

Blasfemiewet

In Pakistan geldt de sharia, de islamitische wet. Een belangrijke rol speelt de blasfemiewet die in 1986 ingevoerd werd. Op godslastering en beledigende opmerkingen over de profeet Mohammed staan geld- en gevangenisstraffen en in het ergste geval de doodstraf. De christelijke Asia Bibi zit al vele jaren in de gevangenis. Hoewel tot nu toe geen enkele veroordeelde ter dood is gebracht, zijn er al vaak aangeklaagden door islamisten vermoord. Alle minderheden in Pakistan lijden onder deze wet, niet alleen christenen. Een groot probleem is dat de blasfemiewet vaak misbruikt wordt om ordinare burenruzies uit te vechten.

Positie van vrouwen en meisjes

Hoewel vrouwen en mannen volgens de Pakistaanse wet officieel gelijke rechten hebben, komt daar in de praktijk weinig van terecht. Na Afghanistan en Congo is Pakistan het derde gevaarlijkste land voor vrouwen. Er is veel geweld tegen vrouwen, zoals verbrandingen en verkrachtingen. Daar komt bij dat vrouwen op veel gebieden totaal buitengesloten zijn. Reden daarvoor zijn de tot op heden heersende stammentradities, die het dagelijkse leven van de mensen nog verregaand bepalen en vrouwen geen actieve rol in de samenleving toestaan. In het straatbeeld domineren mannen. Vrouwen zijn altijd gesluierd, ongeacht hun religie.

Help mee en geef hoop aan de christenen in Pakistan

MISSIO/Pauselijke Missiewerken steunt de parochies en religieuzen in Pakistan bij hun pastorale werk, onder meer op het gebied van vrouwenrechten, de interreligieuze dialoog, vredeswerk. Helpt u mee? Geef dan in de collecte op Missiezondag 17 en 18 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, te Den Haag.

Wij bevelen deze extra collecte bijzonder bij u aan !!

Willibrordzondag –

Extra collecte weekend 7 – 8 nov. 2015

De extra collecte voor de oecumene staat dit jaar in het bijzonder in het teken van de encycliek Laudato Si. De encycliek Laudato Si van paus Franciscus is door de wereldwijde oecumenische beweging met enthousiasme ontvangen. Metropoliet John Zizioulas, die namens patriarch Bartholomeus bij de presentatie aanwezig was, zei dat de uitgave van 'Laudato Si' een

aangelegenheid is van grote vreugde en tevredenheid. De Wereldraad van Kerken liet in een verklaring weten dat deze encycliek laat zien dat de zorg voor het milieu tot het hart van het christelijk geloof behoort en dat we deze als christenen aan de orde moeten stellen samen met alle mensen, die zorg hebben voor onze gezamenlijke toekomst. Ook in ons land wordt er vanuit de oecumenische beweging ook met waardering en enthousiasme op deze encycliek gereageerd. Bij de viering van Willibrordzondag sluiten we dit jaar aan bij deze belangrijke encycliek van paus Franciscus. In de Katholieke Kerk zijn het vooral religieuzen, die steeds opnieuw de aandacht vestigen op het belang van de zorg voor de schepping en de noodzaak van een nieuwe levensstijl. Graag willen we de viering van Willibrordzondag en deze collecte voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord bij u aanbevelen. De extra collecte dit weekend is zeker ook bedoeld om de oecumenische dialoog op gang te houden en uiteindelijk te streven naar meer eenheid in geloof.

Wij bevelen deze extra collecte bijzonder bij u aan!

Inventaris kerken Hulsel en Hooge Mierde

In samenspraak met het Bisdom hebben wij een groot gedeelte van de inventarissen van beide kerken mogen schenken aan een nieuwe kerk in Sri Lanka. Men had er wel een kerk kunnen bouwen, maar de inrichting was financieel een groot probleem. Daarnaast hebben we schenkingen mogen doen aan enkele parochies in ons Bisdom. Zo komt bijv. de kruisweg van Hooge Mierde te hangen in de kerk van Heesch (bij Oss). De preekstoel van Hulsel komt te staan in de kerk van Geffen. Het altaar met de ambo van Hulsel komt in Sri Lanka. De kroonluchter van Lage Mierde komt te hangen in de kerk van Reusel. De houten beelden van H.Clemens, H.Norbertus en de H.Cornelius worden professioneel gerestaureerd en daarna geplaatst in de kerk van Reusel. Beelden die een behoorlijke emotionele waarde hebben voor deze drie kerkgemeenschappen en ook vele honderden jaren oud zijn.

Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen en Allerzielen zijn twee dagen, die bij velen onder ons emoties oproepen, omdat we heel bewust stil staan bij wat onze dierbaren voor ons betekend hebben. We voelen de pijn die het moeten loslaten van hen met zich meebrengt. Hun levens moeten nauw verbonden blijven met de

onze. Dat is ook de achterliggende gedachte bij de oorsprong van dit feest. Tot het jaar 837 werden op deze dag de martelaren herdacht, die in de jonge christenkerk hun trouw aan Christus met de dood moesten bekopen. Toen heeft paus Gregorius bij dit feest alle gelovigen betrokken, die in hun leven getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus en daar horen ook de mensen bij die voor ons 'heilig' zijn. Je vader of moeder, je man of vrouw, je zoon of dochter, broer of zus of een van je beste vrienden. Vandaar ook de naam: Allerheiligen.

Het feest van Allerheiligen nodigt ons uit om ons te spiegelen aan het goede, het heil, de kracht en de liefde, die onze dierbaren hebben uitgestraald. In die liefde, die we samen mochten delen, herkennen we iets van God en die liefde versterkt in ons het geloof, dat ons leven sterker is dan welke vorm van dood ook. Allerheiligen: waar wij de dood onder ogen zien roept God de mens tot leven. Moge dat geloof ons die troost en sterkte geven, die we nodig hebben.

Hoogfeest van Allerheiligen vieren we in de kerk van Reusel op **zondag 1 november om 09:30 uur** mmv Koor Sint Clemens.

Viering van Allerzielen is op **maandagavond 2 november om 19:00 uur** in de kerk van Reusel mmv Koor Sint Clemens.

Parochiekroniek

Dopen

Van harte feliciteren wij de ouders die in de afgelopen tijd hun kindje lieten dopen. Wij wensen hen een gelovige toekomst toe.

20-09 Luuk z.v.Dries v.d.Borne en Carolien v.d.Borne-Menting

20-09 Oakley z.v.Berry Warnders en Amy Warnders-v.d.Heuvel

Overlijden

Door het sterven van onze parochianen gaat ons medeleven uit naar de nabestaanden van:

30-08 Toos van Limpt - Mollen 85 jaar



Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en ons hoop geven op weerzien in het Hemelse Rijk.

Overzicht wekelijkse Eucharistievieringen

Reusel:

Maandag t/m donderdag 18:30 uur Rozenkransgebed
19:00 uur Eucharistieviering

Vrijdag 18:15 uur Uitstelling van het Allerheiligste met aanbidding
Rozenkransgebed
Instelling met zegen

Zaterdag 19:00 uur Eucharistieviering
17:30 uur Eucharistieviering
Zondag 9:30 uur Eucharistieviering

Mariahof:

Donderdag 9:30 uur Kapel Mariahof
Zaterdag 15:30 uur in d'n Aachterûm (Mariahof)

L. Mierde

Vrijdag 16:00 uur Kapel Lindenhof

Colofon

Mededelingen blad Parochie **Sint Clemens**
Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel
Contact: Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel
Tel.: (0497) 64 13 60
E-mail: info@SintClemens.eu
Bank: NL96RABO0143401963
Internet: www.SintClemens.eu
Nieuwe kopij inleveren vóór 2 nov. 2015 op de pastorie of via e-mail : info@SintClemens.eu

Eucharistievieringen Reusel okt. 2015 - nov. 2015:

Za 3 okt 17:30 uur 27^e Zondag door het jaar

Zo 4 okt 9:30 uur 27^e Zondag door het jaar

**Extra collecte voor de Wereldmissiedag
van de kinderen**

Za 10 okt 17:30 uur 28^e Zondag door het jaar

Zo 11 okt 9:30 uur 28^e Zondag door het jaar
mmv Koor Sint Clemens

Za 17 okt 17:30 uur 29^e Zondag door het jaar

Zo 18 okt 9:30 uur 29^e Zondag door het jaar
met cantor en orgel

**Extra collecte voor de Wereldmissiedag
voor Wolwassenen**

Za 24 okt 17:30 uur 30^e Zondag door het jaar

Zo 25 okt 9:30 uur 30^e Zondag door het jaar
mmv Koor Sint Clemens

Za 31 okt 17:30 uur Hoogfeest van Allerheiligen

Zo 1 nov 9:30 uur Hoogfeest van Allerheiligen
mmv Koor Sint Clemens

Ma 2 nov 19:00 uur Gedachtenisviering van Allerzielen
mmv Koor Sint Clemens

Za 7 nov 17:30 uur Hoogfeest van de H. Willibrord

Zo 8 nov 9:30 uur 32^e Zondag door het jaar
mmv Koor Sint Clemens

Extra collecte voor de Oecumene

Za 14 nov 17:30 uur 33^e Zondag door het jaar

Zo 15 nov 9:30 uur 33^e Zondag door het jaar
met cantor en orgel

Extra colleste voor de Jongeren

Za 21 nov 17:30 uur Hoogfeest Christus Koning van het heelal

Zo 22 nov 9:30 uur Hoogfeest Christus Koning van het heelal
mmv Koor Sint Clemens