

Zomer 2020

We hebben een merkwaardige tijd achter de rug, en eigenlijk zitten we er nog midden in. Hoe lang "het nieuwe normaal" zal blijven weet niemand, dat is koffiedik kijken. In onze dorpen en onze parochie lijken we voor een groot gedeelte de dans ontsprongen te zijn wat het coronavirus betreft, maar wellicht zijn er familieleden, vrienden of bekenden van u die op andere plaatsen wonen wel getroffen. Helaas zijn in onze dorpen ook enkele mensen aan het virus gestorven en zijn er verschillende mensen die er ziek van geworden zijn.

Ouders moesten ineens thuisonderwijs geven, de kleinkinderen zwaaien via het raam naar opa en oma, geen bezoeken mogen brengen aan ouders, vrienden of familie in het verpleeghuis, maximaal dertig mensen aanwezig bij de uitvaart van je dierbare, het is nogal wat. En wat te denken aan de mensen die in de zorg werken, de horeca, de economische gevolgen, de angst, pijn en frustratie bij veel mensen. Het is me allemaal wat geweest, en hopelijk hebben we het ergste gehad.

Het wordt een andere zomer dan anders, maar ik hoop dat het voor u toch een tijd mag zijn van rust, van bijkomen van de afgelopen periode, van bijbuurten met mensen die u al lang niet meer heeft kunnen zien en spreken. Velen zullen denk ik de vakantie dit jaar doorbrengen in eigen land, en voor hen (maar ook voor mij, want mijn vakantie begint als ik door de prachtige bloemrijke pastorietaun loop) hoop ik op een mooie zomer met mooie ontmoetingen met gezelligheid en gemoedelijkheid. Misschien dat we nu wel meer kunnen genieten van de dingen die we eerst maar gewoon en vanzelfsprekend vonden, dat zou dan een pluspunt zijn.

Voor de parochie was het ook een rare tijd, de Missen gingen weliswaar gewoon door, maar zonder u, en zonder ons prachtig kerkkoor. Een geluk is wel dat we vorig jaar een camera hebben gemonteerd in onze kerk, zodat de Missen bekeken kunnen worden, en dat de uitvaarten bijvoorbeeld opgenomen kunnen worden. Enfin, ook in de kerk en op de pastorie moest het wiel opnieuw uitgevonden worden en daar hebben we ons best voor gedaan samen. Of we het allemaal goed hebben aangepakt weet ik niet, maar door de omstandigheden kon het niet zoals het moest, en dan moet het maar zoals het kan. Dat is trouwens wel de manier waarin ik zelf in geloof en leven sta, ik ben meer een pragmaticus dan een idealist. Maar zo zingt elk vogeltje zoals het gebekt is, en ik vind het ook belangrijk dat mensen zichzelf mogen zijn en dat we elkaar ook accepteren zoals we zijn. Enfin, we zijn hopelijk met z'n allen weer terug van weggeweest, en kunnen we genieten van een mooie zomertijd waarna we hopelijk met frisse moed de draad weer kunnen oppakken waar we hem door de omstandigheden noodgedwongen hebben moeten laten vallen.

Met hartelijke groet
Pastor David van Dijk

Vormsel en Eerste Heilige Communie

De voorbereiding van de Communie en het Vormsel kwam van de ene op de andere dag stil te liggen, en ook de geplande vieringen mochten niet doorgaan. Met de werkgroep heb ik besloten om de vieringen in september door te laten gaan. Op zondag 6 september, zondag 20 september en zondag 27 september zijn er om 12.00 uur Eerste Communiemissen in onze kerk. Het H. Vormsel wordt toegediend door onze hulpbisschop, en dat zal gebeuren op vrijdag 18 september om 19.00 uur. Zo hebben we geprobeerd om het toch allemaal door te kunnen laten gaan, misschien zijn tegen die tijd de regels weer veranderd, maar over een glazen bol beschik ik niet, je moet wat en ik vind uitstellen tot volgend jaar niet wenselijk. U snapt natuurlijk wel dat het onder voorbehoud is, want als er een nieuwe lockdown komt houdt het op, maar meer dan ons best doen kunnen we niet. Hopelijk hebben onze vormelingen en communicanten naast mooie vieringen er ook goed weer bij, en doen ze een stap voorwaarts op hun geloofsweg, want samen zijn we Gods volk onderweg.

Maandelijks koffiedrinken

Voorlopig gaat het koffiedrinken na de zondagsmis op de eerste zondag van de maand niet door vanwege de anderhalve meter maatregel. Hopelijk kunnen we het wel weer zo snel mogelijk gaan hervatten, want contact met elkaar is goed, belangrijk en ook gezellig. Zo leer je elkaar beter kennen en na een uur bidden is lekker met elkaar buurten gewoon fijn, ik zelf geniet in de parochie daar misschien eigenlijk wel het meeste van, van de gewone contacten met mensen. Nou ja gewoon... We hebben de afgelopen maanden gemerkt hoe bijzonder dat dat eigenlijk is, want we hebben veel contact moeten missen.



Heilige Missen in Mariahof

Voorlopig gaan deze Missen op vrijdagavond nog niet door, en daarom is op vrijdagavond om zeven uur de Mis in de kerk. Wanneer het weer mogelijk is, zal de Mis weer in "Den Aachterum" gelezen worden.

Nieuws Avondwake werkgroep

De vorming van de nieuwe Avondwake groep heeft vanwege de omstandigheden helaas vertraging opgelopen, maar vanaf september kan er in onze parochie gelukkig weer een Avondwake gehouden worden. Dit kan als voorbereiding op de kerkelijke uitvaart(mis) de dag erna, maar daarnaast is een Avondwake ook mogelijk als u niet kiest voor een kerkelijke uitvaart. Wij vinden het belangrijk dat u de ruimte krijgt, en de gemeenschap ook, om afscheid te nemen van iemand van wie we houden. Onze kerk is daar uitermate geschikt voor, ze mag een plek zijn waar mensen zich thuis en welkom voelen.

STELT ZICH VOOR:

Elke uitgave stelt zich een vrijwilliger of een werkgroep van de parochie voor.

In deze uitgave;

Werkgroep onderhoud kerkhof Hooge Mierde, genaamd Rondom d'n Toren



De vrijwilligers

De volgende vrijwilligers maken deel uit van de werkgroep (van links naar rechts op de foto)

• Ad v Dooren, 65 jaar, heeft zichzelf aangemeld en is "al" één week lid, loopt dus nog stage...

Zijn vrouw houdt het gebouwtje op t kerkhof netjes.

• Frans Hermans (van Toemesse), 71 jaar, is na een verzoek van t kerkbestuur inmiddels circa 10 jaar lid van werkgroep.

• Kees v Gool, 82 jaar, de nestor, al 26 jaar lid en tevens leider van de groep.

• Jan Maas, 70 jaar, door Kees gevraagd en inmiddels 10 jaar lid.

• Fons Verspaandonk (de Witte), 82 jaar, zag het, inmiddels 20 jaar geleden, als een soort maatschappelijke plicht om het kerkhof en alles rondom d'n Toren netjes te houden.

• Henri Michiels, (den Baat en één van Starsky and Hutch van gemeentewerken) 84 jaar, 20 jaar geleden de opvolger van Harrie van Raak.

• Jan vd Borne (van freet Woutje), 86 jaar, circa 10 jaar geleden gevraagd door Kees van Gool en sindsdien met veel plezier lid van de werkgroep.

Het kerkhof

Het kerkhof van Hooge Mierde dat de groep onderhoudt is circa 1500 m2 groot en telt ongeveer 180 graven en een columbarium met 10 urnen met de as van overledenen.

De werkzaamheden

De werkgroep kent geen vaste dag in de week waarop gewerkt wordt; afhankelijk van de noodzaak en het weer wordt er een dag gepland. Op zo'n dag wordt er dan onkruid gewied, gesnoeid, blad geveegd maar ook bijvoorbeeld de paden en tuinen onderhouden. Kortom alle voorkomende werkzaamheden om het kerkhof er netjes bij te laten liggen.

Voldoening en waardering

Naast voldoening van het geleverde werk speelt ook het plezier en de gezelligheid op zo'n dag een belangrijke rol binnen de groep. En verder geven "na gedane arbeid" zeker ook de complimenten en de waardering van bezoekers van het kerkhof de vrijwilligers een goed gevoel.

Mensen voor de samenleving

Tot slot opvallend was dat iedereen naast dit vrijwilligerswerk zich nog op één of zelfs meerdere manier inzette voor de gemeenschap van Hooge Mierde. Dit varieerde van vrijwilliger bij de voetbalclub of het gemeenschapshuis tot 'iets' in de politiek.

Een werkgroep om trots op te zijn.

Vrijdag de 13^e ; de wereld veranderde!!!

We hoeven er geen tekening bij te maken, het coronatijdperk was aangebroken.

Niet alleen voor ons kerkkoor, maar voor iedereen was het een enorme verandering in de gewone gang van zaken. Alles lag stil en er mocht bijna niets meer.

Onze wekelijkse repetitie is niet alleen een zangoefening, maar geeft ook een geweldig gevoel van samenzijn, bij elkaar horen, iets op poten zetten en presteren. En dan ineens die leemte!

Maar dan komt de creativiteit van onze dirigente Anja van Lierop naar boven.

Met de techniek van vandaag is natuurlijk heel veel mogelijk. Als we eens gaan proberen om een "zoom"-repetitie te houden. Een term, die voor veel van de koorleden onbekend was. Maar nu kwam, vooral door het enthousiasme van Anja, de echte gemeenschapszin boven. Eerst wat aarzelend, maar ten slotte was iedereen vóór en er werd een eerste try-out gepland. Het lukte en er werd digitaal gezongen. Eigenlijk waren we wel een beetje trots op onze ongekende prestatie, dank zij Anja.

Toch mis je de persoonlijke contacten en het lijfelijk aanwezig zijn bij elkaar.

Dus kwam Anja met het voorstel om in het mooie voorjaar, samen buiten te gaan zingen. Met de nodige voorzorgen mocht dat geen probleem zijn, maar er was absoluut geen verplichting. En welke fantastische ruimte was er beschikbaar bij de pastorie en kerk. De binnentuin was een ideale repetitieplaats. Toch weer dat gemeenschapsgevoel.

En we mogen trots zijn op onze dirigente: Zij heeft het voortouw genomen om persoonlijk de uitvaarten met muziek op te luisteren in deze coronatijd. Zij is er om de zondagsvieringen, die via kerk TV worden uitgezonden muzikaal te ondersteunen. Pastor David mag trots zijn, dat de digitale vieringen door steeds meer mensen worden gevolgd.

Maar al die vieringen vergen voor Anja veel extra voorbereiding, maar ze doet het toch maar. Chapeau!

Anja, wij zijn trots op je en hopen, dat we weer heel vlug, zoals van ouds, samen kunnen repeteren en ook de vieringen kunnen verzorgen.

En lieve lezers, als je ook deel wilt uitmaken van dit fijne koor met onze getalenteerde dirigente, wij zeggen zeker geen nee tegen nieuwe leden.

Neem even contact op met clemenskoor@gmail.com..... en het is zo geregeld.

Namens alle leden van koor Sint Clemens Reusel.

OVERLEDENEN

Het medeleven van de parochie gaat naar de nabestaanden van:

2 april 2020	Janus Jansen	85 jaar uit Reusel
6 april 2020	Ad van Gompel	80 jaar uit Reusel
8 april 2020	Henk van Loon	76 jaar uit Reusel
16 april 2020	An Antonis-Panjoel	88 jaar uit Reusel
29 april 2020	Riekie Weeteling-vd Steen	74 jaar uit Reusel
30 april 2020	Lies van Gool-van Gompel	80 jaar uit Hooge Mierde
4 mei 2020	Nel Maas-Heesters	88 jaar uit Hulsel
26 mei 2020	Annie Lavrijsen-van Loon	93 jaar uit Reusel
9 juni 2020	Martien van Limpt	78 jaar uit Reusel



Moge ons geloof in de verrijzenis ons sterken en hoop geven.



GEDOOPT

De volgende kinderen zijn in onze parochie gedoopt:

14 juni 2020	Emma, dochter van Martijn Hock en Margreth Broens
14 juni 2020	Loet, zoon van Pieter Dirks en Tanja Hermans

Wij feliciteren de ouders en wensen de kinderen veel geluk, hoop en liefde toe!

Kerkschatten

Een aantal jaren geleden hebben de kerken van Hulsel, Hooge Mierde en Lage Mierde helaas hun deuren moeten sluiten, maar het kerkelijk vaatwerk is niet verdwenen, maar stond opgeslagen in de pastorie. Het was zwart of groen uitgeslagen, er zaten dingen los en schroefjes en boutjes ontbraken. Ik heb het vaatwerk gepoetst en gerepareerd zodat we het ook weer kunnen gebruiken. Zelf vind ik dat heel belangrijk, mede omdat er jaren lang liturgie mee is gevierd, en het door de mensen wellicht met bloed, zweet en tranen bijeen is gebracht. Het werd gebruikt bij lief en leed, rouw en trouw, hoogfeesten, processies en doordeweekse Missen. Ik vind het daarom niet gepast om het op te bergen. Het mag gebruikt en gezien worden en we mogen het koesteren, het zijn kerkschatten. Maar belangrijker voor mij is dat het zaken zijn die door de mensen van bovengenoemde dorpen jarenlang verzorgd en gekoesterd zijn, en uiteindelijk zijn de mensen de ware kerkschatten!



Bijscript foto:

Hij was zwart, en nu niet meer... Een eclectische (deftig woord voor mengelmoes van stijlen) reliekmonstrans van vuurverguld koper. Hoogstwaarschijnlijk van Franse makelij, vervaardigd tussen 1880 en 1900.



Mededelingen

- Elke 2e en 4e zondag van de maand zingt het koor Sint Clemens
- De 3e zondag van de maand is het Cantordienst
- Elke 2e zondag van de maand is er na de dienst koffie/thee in de pastorie (vervalt voorlopig)
- Elke dag is er iemand aanwezig op de pastorie van 10.00-12.00uur
- De kosten voor een heilige mis zijn 12 euro

Telefonische info

Voor onderstaande zaken kunt u bellen naar de pastorie, telefoonnummer 641360. (noodnummer: 06-23121876.)

- als u thuis de H.Communie wilt ontvangen
- voor het Sacrament van de ziekenzalving
- voor een ziekenbezoek (ook in het verpleeg - of bejaardenhuis)
- voor het Sacrament van Boete en Verzoening (de biecht)
- als u bij een overlijden een uitvaartmis wilt laten doen
- voor het Sacrament van het Doopsel (is op elke zondag mogelijk in overleg met de pastor)
- voor een misintentie

Voor een misintentie kunt u ook een enveloppe met €12 in de bus doen: voor Reusel; de pastorie, Kerkstraat 1, voor Lage Mierde; Hetty Vrijsen, Kloosterstraat 47, voor Hooge Mierde; Zus van Gompel, Averbodelaan 29, voor Hulsel; Elly Tijssen, Vooreind 26.

Overluiden van een overledene

Bij een kerkelijk afscheid wordt de overledene (meestal) om tien uur in de ochtend overluid om de gemeenschap te laten horen dat we iemand betreuen. Mochten er mensen zijn die niet kiezen voor een kerkelijke uitvaart om wat voor reden dan ook, maar wel graag hebben dat er voor hun dierbare geluid wordt, dan kan dit gemeld worden op de pastorie.

Huwelijk

Op 25 april 2020 zijn in het huwelijk getreden:
Matthijs Meeuwse en Hilana Shabo



Wij feliciteren het bruidspaar en wensen hen veel geluk toe in de toekomst.

Voedselbank

Achter in de kerk staan nog steeds kratjes waar gaven voor de voedselbank in mogen. Ik wil u nogmaals bedanken voor de vele en gulle gaven die we hebben ontvangen, ik ben vaak met een volle auto naar de voedselbank in Bladel gereden! Een enkele keer zat er trouwens wijn bij of andere alcoholische drank. Dat nemen ze eigenlijk niet aan, dus die hoeft u niet te geven, die mag u zelf opdrinken, proost!

Overluiden vanwege een overlijden in Lage Mierde

Blijkbaar is het nog niet bij iedereen bekend dat een aantal maanden geleden is besloten dat wanneer iemand in Lage Mierde komt te overlijden, dat dan de mogelijkheid bestaat om op de traditionele manier de klokken te laten luiden. Wanneer mensen dit op prijs stellen bij een overlijden van een dierbare, dan is een telefoontje naar Harrie Roest voldoende. Bij het overluiden wordt er niet gekeken naar geloofsovertuiging, voor eenieder die te betreuen valt mag geluid worden. Het brengt hopelijk ook weer een stukje verbinding tot stand wat helaas verloren is gegaan in het recente verleden, en daar hecht ik in ieder geval heel veel waarde aan, vandaar dit besluit.

Overzicht wekelijkse Eucharistievieringen

Maandag t/m vrijdag	18.30u	Rozenkransgebed
Donderdag	18.30u	Uitstelling van het Allerheiligste met aanbidding Instelling met zegen
Dinsdag t/m donderdag	19.00u	Eucharistieviering
Zaterdag	17.30u	Eucharistieviering
Zondag	09.30u	Eucharistieviering
<u>Mariahof</u>		
Vrijdag	19.00u	Eucharistieviering in d'n Aachterum (deze viering is voorlopig in de kerk)

De wekelijkse misintenties worden aangekondigd in D'n Uitkijk en de PC 55.

Bedevaart naar Kevelaer

Omdat alle grote bijeenkomsten niet door mogen gaan tot 1 september as., kan helaas ook onze bedevaart van 20 augustus niet doorgaan.

Maar wij kijken hoopvol uit naar donderdag 19 augustus 2021. Hopelijk kunnen we dan, met zijn allen in goede gezondheid, afreizen naar onze Moeder Gods Maria Troosteres der Bedroefden.

Wij wensen u allen veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Maria van Gompel- van Limpt De Lend 11D, 5541 EB Reusel.

Colofon

Mededelingen blad van parochie Sint Clemens
Contactadres: Kerkstraat 1, 5541 EM Reusel
e-mail: info@sintclemens.eu
internet: www.sintclemens.eu
Telefoon: 0497-641360 (dagelijks tussen 10:00 en 12:00 uur)

Voor ziekenzalving of sterfgeval belt u buiten deze tijden het noodnummer: 06-23121876.
Banknr: NL 96 RABO 01434019 63.
Copij: via e-mail aanleveren voor 15 sept 2020.